

Logg från Älva

Datum: 22/8-17

Loggskrivare: Sebbe och Gabbe

Personal-loggare: Björn

Fotograf: Emil Kronbladh

Koordinater: N 56,147098 E 12,977951

Segelsättning: Nada

Fart: 4Kn

Kurs: 350

Beräknad ankomst till nästa hamn: 24/8-17

Väder: soligt, 18 grader



Elevlogg:

Tjoba!

Innan vi börjar med loggen så vill vi hurra alla ombord som mått så mycket bättre idag! "klappningar". Det har varit väldigt lugnt hav idag, alltså inte så mycket vågor och vind. Soligt och härligt i övrigt. Därför mår vi alla ett snäpp bättre. Dagens äventyr har varit mycket intressanta och lärorika. Vi passerade under Öresundsbron i morse, medan vi satte på introt till serien Bron. Idylliskt.



Lunchen var najs, bacon och bruna böner. Enligt oss den bästa maten hittills. Bra med protein! Vilket gör en stor och stark, har vi hört. Däremot av all bacon så blev det trubbel i byssan laget. All fett över hamnade på golvet och väggarna. Och vi kan säga er att det blev "sloppy".

Under dagens gång hade vi en massa fartygsbefäl-lektioner. Mycket fyrplugg och annat, vilket var komplicerat och förvirrande men väldigt lärorikt. Blev lite extra flummigt där innehållet av kursen blev inblandat med Aliens, månen och Jokkmokk. Absolut ingen fattade någonting men det bidrog till mycket skratt.

Till middag blev det kycklingklubba med couscous. Vilket som också såklart blev gott, Vi tackar byssan- laget med hela våra hjärtan för dagen måltid, utan dem så skulle detta inte funka.

Vi spelar mycket poker, pengar har redan lagts och pengar har förlorats, men var lugna, vi kör inga stora insatser.

Nu går solen ner, för er som brukar fota fina solnedgångar så kan vi säga att dem är inget mot vad vi upplever. TJINIXEN!

Personal-logg;

Hej igen. Efter en makalös solnedgång drar vi oss in i salongen för lite social samvaro, kortspel, musik och faktiskt lite studier. Dagen började tidigt med passage genom Falsterbo kanal och därefter Öresund med Öresundsbron vilket inneburit mycket att titta på. Nu är vi ute på Katttegatt stävande norrut mot Tjärnö. Tyvärr har vindarna inte blåst vår väg och vi har inte kunnat sätta några segel men det kommer kanske i morgon kväll. Mina fysikgenomgångar är klara och många elever har kommit igång bra med sina meteorologirapporter. Navigationsutbildningen har idag handlat om fyrar och mörkernavigering. Alla är på gott humör och börjar komma in i rutinerna ombord. Ha det bra. Det har vi. Björn



/ Under vår resa hittills har vi mött ovanligt många segelfartyg. Redan första natten delade vi ankarplats med slätskonerten Constantia. På väg genom Kalmarsund mötte vi den tyska tremastskonaren Grosshertzogin Elisabeth, som var på väg norrut till Norrtälje och Mariehamn. Söder om Ystad dök våra gamla vänner i den tyska briggen Roald Amundsen upp. Vi brukar ofta mötas på vintrarna nere bland Kanarieöarna, men i år går Roald A över till Karibien, vilket gör oss lite avundsjuka. Och i morse i höjd med Ven mötte vi våra kollegor från västkusten, barken Gunilla. De var på väg med sin gymnasieklass söderut för att gå ut i Nordsjön via Kielkanalen./ Sören