

Logg från Älva

Datum: 20/8-17

Elevloggare: Helle & Fredrik

Fotograf: Emil Kronbladh

Personalloggare: Evelina

Position: Norr om Borgholm

Segelsättning: Ingen

Fart: 6.5 knop

Kurs: - 195

Beräknad ankomst till nästa hamn: 24/8-17

Väder: Halvklart, 5m/s

Elevlogg:

Tja Tja loggen!

Just nu passerade vi Oskarshamn och fortsätter seglatsen (utan hissade segel ...) ner söderut och sen upp mot Tjärnö.

Dagens väckarklocka var den hårda sjön vilket ledde till att halva klassen fick upp gårdagens goda kalopsgryta, de resterande i klassen höll humöret uppe och efter frukosten piggnade de flesta på sig...

Förutom den hektiska morgonen har dagen rullat på bra, på schemat stod det Fysik med Björnis, plugg till kustskepparn med andrestyrman Thomas THE MAN och vi kan inte neka att det har blivit en o annan nap under dagen...

På menyn stod det Thai kyckling gryta med glasnudlar och till måltiden därpå levererades morot- och ärtsoppa tillsammans med hembakt vitlöksbröd. Dessa underverk får vi tacka Osmar (kocken) samt veckans duktiga Byssan-lag (Landkrabborna) för.

Medan Landkrabborna ordnade måltiderna, turades resten av klassen om att hålla vakt samt styra fartyget söder ut.



Nu är det dags för oss två att dra oss tillbaks till mysstugan här på Älva där det bl.a bjuds på pokerspel, schack, gitarr-solo och snackhörna tillsammans med varsin kopp kaffe i handen.

Puss och kram!





Personallogg:

Nu börjar resans andra dag till sjöss lida mot sitt slut och det märks att eleverna börjar vänja sig vid livet ombord. Precis som eleverna skrev vaknade vi alla till en lätt gungande Älva vilket tyvärr inte uppskattades av alla. Trots en hel del sjösjuka kämpade eleverna dock på bra med vaktgång och byssatjänst. Efter lunch kom vi dock ner i sjölä bakom Öland och morgonens gungande har nu upphört. Det är nu ett något piggare gäng som sitter och socialiserar bakom mig. Verkar vara en riktigt härlig klass. Nu är det dock dags för mig att dra mig tillbaka för att tanka energi inför morgonens vakt som för mig börjar vid 4, samt lite sista minutens förberedelser inför de lektioner jag ska hålla för klassen imorgon.

Tack för mig!

Lättmatros Evelina