

Logg från Älva

Datum: 9 mars

Elevloggare: Erika

Personalloggare: Frida Jakobsson

Position: Förtöjda i Marina Agadir

Planerat datum för att segla vidare: Lördag eftermiddag

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife måndag eftermiddag

Väder: Soligt och VARMT!

Elevlogg:

Hej!

Idag kom vi äntligen fram till Agadir efter några dagar till sjöss. Innan vi fick gå iland städade vi Rent Skepp, vilket innebär att man städar skeppet extra rent varje gång man når en ny hamn. Efter detta blev det lunch och idag

bjöds det på fried rice. Vi gick sedan bort till stranden för vaktlag 2:s aktivitet vilket var tävlingar mellan vaktlagen inom capture the flag, sandsslottsbyggen och mänskliga pyramider. Vi avslutade dagen med en fantastisk trerättersmiddag med pirattema från vaktlag 1! Vi var alla utklädda till pirater och det bjöds på både underbar mat och underhållning.



Personallogg:

Hej,

Idag kom vi fram till ett soligt och framförallt VARMT Agadir. Efter några dagar med molnig himmel var det ganska skönt att få lite sol, men värmen hade vi klarat oss utan ;P

Och eftersom vi kom fram till Agadir idag krävdes det, av tradition, ett stopp på glassbaren. Den delen av besättningen som

slutat för dagen knallade iväg för lite glass och wifi medans våran kocka kämpade på i byssan med sitt byssalag med förberedelserna inför trerätters middagen på kvällen.



Trerättersmiddagen bjöd inte bara på god mat utan också fina tal och allt i sann piratanda. Temat på denna middag var "kom som en pirat", vilket roligt nog alla tog på fullaste allvar.

Nu är vi alla mätta o glada och har hamnat i lite av en matkoma och ska gladeligen ta lite välförtjänt nattvila innan utflykten imorgon till Marrakech.

Hoppas ni har det bra där hemma // FF

