

# Logg från Älva

---

Datum: 8 Mars

Elevloggare: Alexander Runsten & Robin Löfgren

Personalloggare: Erik Ivarsson

Position: N29 54' W10 32'

Segelsättning: Järngenuan (Maskingång)

Fart: 4.5 knop

Kurs: 050

Beräknad ankomst till nästa hamn: 09/3-2017 08.00

Planerat datum för att segla vidare: 11/3-2017 16.00

Väder: Strålände solsken

## Elevlogg:

Hej från Älva!

Vårt tredje dygn ute på havet började med att det sedvanliga utnämmandet av dagens babe. Detta blev idag klassens riktige solstråle Kitty. Hennes dag till ära kom det att bli vår första riktigt fina dag ute på havet. Trots att dyclingarna fortsatte att sätta vår balans på prov så fick äntligen solen titta fram och vi hade en riktigt härlig dag på däck. Dagen blandades med matte, lektioner i navigation samt njutning av solen på däck. Några havssköldpaddor tittade även fram för att förgylla allas inre marinbiolog. Framåt kvällen stötte vi på ett mindre hinder, en lina från ett drivgarn blev vi tvungna att fiska upp och skära av. Sedan så fortsätter ändå vår frammarsch mot den afrikanska kusten och Agadir, starkare än aldrig förr.

Skepp ohoj från Älva!!



Rast och tillverkning av skavskydd i solen

Maja, Erika och Julia i fören

### Personallogg:

God dag gott folk!

Idag är det matros Erik som rapporterar å besättningens vägnar. Vanligtvis arbetar jag på skolans rederi i Stocksund men efter nyheter om snökaos där hemma är jag rätt glad över att vara på sydligare breddgrader. Dagen inleddes i sedvanlig ordning med att skeppare Sören uppdaterade oss om statusen ombord, utöver detta bjöd våran fina skeppare även på ett rörande tal internationella kvinnodagen till ära. En inspiration till samtliga ombord och en tankeställare om allas våran roll i den värld vi lever i. På däck har det solats och tillverkats lusplattingar (skavskydd till våra segel). Efter solbadet har jag tillsammans med eleverna idag utforskat de verktyg som vi använder oss av i sjökortsarbetet, passare samt transportör, och detta såklart i vårat ständigt rullande klassrum.

Vi får hoppas att kylan inte sitter i allt länge där hemma, till dess får ni njuta av några värmande bilder från Älva.

Hälsningar Erik

