

# Logg från Älva

---

Datum: 2017-03-06

Elevloggare: Robin och Anton N

Personalloggare: Andrestyrman Göran

Position:

Beräknad ankomst till nästa hamn: Agadir torsdag förmiddag

Planerat datum för att segla vidare: Lördag eftermiddag

Väder: Halvmulet

## Elevlogg:

Halloj! Idag var första heldagen till havs. En någorlunda omotiverad och sjösjuk klass samlades inledningsvis till frukosten för att kröna Anders till "dagens babe". Därefter rullade dagens lektioner igång. Matte och sjöbefäl inför vår examen klass 8 pluggades efter bästa förmåga medan vågorna kastade Älva från sida till sida. Vi elever skulle gärna hävda att vågorna var stora, men besättningen menar att detta inte var fallet; tre-metersvågor är tydligen inte särskilt farliga.

Nattens vaktpass belystes av skimrande mareld, men dagens höjdpunkt nåddes när klassen uppvaktades av både valar och delfiner (samtidigt!!). Common dolphins hoppade kring fören under vår resa genom vågorna, och en sejval hälsade Älva välkommen från ett större avstånd.

Mvh Robin och Anton



Födelsedagsbarnet Robban firade med att fånga en fin bonito!

## Personallogg:

Hej! Jag heter Göran och kommer från Göteborg. Jag har fått den fantastiska möjligheten att få segla som andrestyrman på T/S Älva. Jag skall segla tur och retur Santa Cruz, Agadir med gymnasieelever som går sitt tredje år på Marin Biologi. Jag ser fram emot en rolig tid ombord, lärorik, lite äventyrlig men framför allt att kunna ge eleverna kunskap, baserat efter min erfarenhet av ett långt sjömansliv. Det verkar vara en klass med god sammanhållning som är på hugget att vilja lära.

När jag inte seglar på Älva, så arbetar jag som befäl i den svenska handelsflottan. Jag har seglat i många olika typer av fartyg, kryssningstrafiken, färjor, styckegods mm. Jag har varit till sjöss så gott som hela mitt liv, började som jungman och steg i graderna allteftersom. Jag tog sjökaptensexamen 1991 i Göteborg, och har sedan dess haft befälsposition. På min fritid seglar jag som skeppare på en tvåmastad skonare, T/S Kvartsita, med elever både från grundskolan och gymnasieskolan. Vi har ungefär lika upplägg som det är på Älva. Det får vara allt för den här gången,

PS/ Robban fyllde år idag, och som födelsedagspresent fick han napp på sitt fiskespö. Fisken var en bonito, vet inte om den går att äta, andra får prova först.

Mvh Göran.