

Logg från Älva

Datum: 28 mars 2017

Elevloggare: Nej, nu har de åkt hem.

Personalloggare: Kapten Sören

Position: Förtöjda i Santa Cruz de Tenerife

Planerat datum för att segla vidare: 30 mars

Väder: Lugnt och soligt väder

Personallogg:

Ja, i morse klev våra kära elever på bussen till flygplatsen. Om allt går bra med byte i Barcelona osv, bör de vara hemma på sena eftermiddagen.

Det är alltid lite vemodigt att vinka farväl till en klass fantastiska ungar (nåja, på tröskeln till vuxenlivet) som man lärt känna och levt och arbetat tillsammans med i en månads tid. Samtidigt – för mig som befälhavare och med övergripande ansvar – är det också en skön känsla att de allihop åker hem glada och friska och med massor av minnen och erfarenheter. Likaså att jag kan lämna över vårt kära fartyg i bästa skick till nästa besättning. Det har gått bra, kort sagt.



Pedagogisk skulle jag vilja säga att det har varit en lyckad resa, där vi har utvidgat våra möjligheter att se och lära härnere runt öarna. Inte minst de unika tidvattenzonerna i Arrecife har visat sig enormt givande för våra marinbiologielever. För första gången gjorde vi en exkursion på egen hand där, eftersom vår lokala guide Rubén var upptagen på annat håll. Den blev mycket givande, och efteråt fick vi en föreläsning av Dr Bacallado Aránega, Kanarieöarnas ledande auktoritet inom marinbiologi och grundare av den naturvetenskapliga institutionen på universitetet i La Laguna.

Den kontakten ledde också till att vi här i Santa Cruz blev inbjudna till en specialvisning av det naturvetenskapliga muséet härstädes, El Museo de la Naturaleza y el Hombre.

Dessemellan har våra elever hunnit göra mycket lyckade hårdbottenexkursioner på både La Graciosa och El Hierro under ledning av MB-läraren Lasse.

En annan nyhet är att vår agent Stier har lyckats förhandla fram tydliga regler för ankring kring de västra Kanarieöarna, och det öppnar möjligheter för oss att framöver utforska områden och vikar som vi inte har haft tillgång till tidigare.

Själv åker jag nu hem på lite ledighet, medan Älva med annan besättning tar sig till Waterford i Irland för att där ta ombord ekonomiklassen, som skall segla på Älva för första gången. Ingen gymnasieklass blir med på resan till Irland, men väl ett halvdussin kadetter från sjöbefälsskolor i Spanien, som nu får göra ett par veckors praktik under svensk flagg. För oss är det ett sätt att ge tillbaka något som tack för allt vad Kanarieöarna ger oss, men också en väg att stärka vår relation med de lokala myndigheterna härnere, något som förstås gynnar vår verksamhet på sikt.

Hälsningar från Sören, bfh