

Logg från Älva

Datum: 27/3

Elevloggare: MB14B

Personalloggare:

Position: Santa Cruz de Tenerife

Segelsättning: Alla segel uppe

Fart: -2 knop

Kurs: Mot Sverige

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tisdag 18.35, Arlanda terminal 5

Planerat datum för att segla vidare: I sinom tid

Väder: Sol

Elevlogg:

Sören: Du är en inspiration, en mentor, ett unikum och en legend. Vi älskar dig Sören, du förgyller varje stund på Älva.

Stefan: Sveriges främsta seglare och världsbäst på rep. Du har lärt oss allt om segling på Älva.

Robban: Robban i ribben är nog världens starkaste man, med fart och fläkt för han och ribben oss säkert in i hamn. Din humor och dina historier sprider glädje!

Bengt: Från Bengts radar undkommer ingen. Med din mysiga norrländska lär du oss om radarns kunskaper.

Göran: Göran, en naturbegåvning inom navigation. Dina fantastiska kunskaper sprider du vidare likt den mest erfarna pedagogen, tack!

Erik: Kaxig, cool och hårig.

Maskin-Frida: Händigare än Mulle Meck med stenkoll på allt och alla. Tack fina du för två underbara seglingar!

Kock-Frida: Utan dig skulle alla dö, äta bör man annars dör man. Din mat håller stämningen på topp i alla väder!

Sai: Sai, du är så jävla skön. Du är en unik glädjespridare ombord!

Tova: Du är den vi känner bäst, fellow marinbiolog med fascinerande koll på allt.

Tack till alla våra underbara besättningsmedlemmar som stått ut med oss ytterligare en resa. Vi har haft en fantastisk men ändå sorgsen sista dag. På denna vemodiga dag var vi äntligen framme vid den älskade och efterlängtade slutstädningen, alla var taggade till 1000. Som tur var bjöd dagen på strålande sol och städningen gick galant, några lyckades till och med få en sista kyss av den brännande solen. Efter mycket avfettningsmedel, förbrukade trasor, moppar, levanger och vax hann vi även vila en kortis innan det var dags för att bege sig till pizzerian. Nu när pizzaslicerna landat mjukt i magen och alla är nöjda och nästan glada står hela klassen och hänger över axeln för att kunna lämna in sina marinbiologiuppsatser på vår skeppsdator innan deadline... så nu får vi nog avsluta så att dagen kan bli fulländad.

Ses imorgon Sverige!

Kram från Rebecka och Patrik

Personallogg:

I dag har vi jobbat med städning och underhåll så för min del har det varit maskinjobb. Vi har kämpat med att få ut impellern till kylningen och har kommit en liten bit men mycket återstår, vi får fortsätta i morgon. Eleverna gick ut och tog en pizza men dom var snälla och tog med hem till Robban och mej.

Mvh Bengt