

Logg från Älva

Datum: 26 mars 2017

Elevloggare: Erik

Personalloggare: Frida Wigur

Position: Santa Cruz, Teneriffa

Väder: Soligt med moln emellanåt

Elevlogg:

Halloj alla hemma i "sommarvärmen"!

Livet här på Älva börjar dra sig mot sitt slut och jag tror jag talar för alla att vi gör detta med skräckblandad förtjusning. Det har varit en otrolig månad på flykt från kalla Sverige men nu börjar det bli dags att återvända, byta siesta mot fika och bättre kaffe. Alla försöker ta vara på våra sista dagar nu och verkligen krama ut det lilla extra ur varje dag.

Denna söndag har bestått till större del av egna studier. Som ni förstår har ju vi alla lärt oss av våra misstag och har insett att bästa dagen att skriva uppsatser är dagen innan den ska in. Om ironin inte var tillräckligt tydlig kan jag säga att datorerna har gått varma, tangenterna smattrat och tankeknölna har varit, och är, nära bristningsgränsen. Men vi klarar det! Diskussionerna, slutklämmen på våra marinbiologiska undersökningar, är snart färdigställda, dock sitter många fortfarande in på småtimmarna för att lägga till det där lilla extra.

Förutom fortsatta studier så har dagen förgyllts med besök på museum samt många glasspauser. Museet levererade en otrolig utställning av marina djur som är endemiska för Kanarieöarna. Och för de som hängt med här på loggarna så förstår ni att det såklart innebär att arterna endast finns här. Besöket pågick i cirka en timme och vi blev ledda av en guide på knackig engelska men de hindrade oss inte för att njuta av besöket. Vi är även med i en tidningsartikel nu? Vet inte riktigt hur det gick till med när vi äntrade museet möttes vi av en journalist och fotograf som sedan följde och smygfotade oss genom hela utställningen.

Kvällen avslutades senare med tre-rättersmiddag från fantastiska vaktlag Felix! Temat var femårskalas och alla ansträngde sig verkligen för stämningen skulle vara på topp. Middagen bestod av skinka- och melonspett till förrätt, lasagne till huvudrätt och sen avslutades det hela såklart med pannkakstårta. Kvällen kantades av matkrig, sång och allmänna dumheter, allt som hör till ett riktigt femårskalas.



Även besättningen verkade njuta av att slippa ansvar och få vara fem år än en gång.

Nu har majoriteten av klassen återvänt till studier, alternativt bingen, eller kollar Bert, klassens nya favoritserie. Imorgon väntar en storstädning av hela Älva samt pizza på kvällen. Hoppas ni saknar oss för snart är vi hemma igen!

Personallogg:

När jag var ca 5-6 år så skulle jag få sova över hos min bästa kompis Terese. Efter att ha lekt i hennes och hennes storasysters rum hela dagen så sa Terese mamma Madde åt oss att städa upp innan "Fångarna på fortet" skulle börja för annars skulle vi inte få se det.

Detta tog vi på största allvar. Så stort allvar att vi började trigga varandra. "Vi ska städa det finaste" sa Terese till mig och jag nickade ivrigt och inställsamt. Så vi började med att hämta alla fina duschlotioner från duschen och efter det så tvålade vi in hela rummet med dem, tills de var slut. Jag minns att Terese förmanade att vi inte fick slösa för mycket, men trots att vi var så sparsamma så tog alla schampooflaskorna och duschlotionen slut. Jag minns så väl när Madde kom in för att titta hur det gick för oss precis när vi stod och tvålade in garderobsdörrarna. Jag minns hennes skarpa ton när hon sa åt oss att nu fick vi gå och lägga oss, utan att se på fångarna på fortet.

Jag minns hur jag skämdes, för vi visste ju att det inte var bra det vi hade gjort, även fast vi menat väl. Sen minns jag att Terese strök sina fötter emot sin fotända på sängen och sa glatt att "här har mamma glömt torka bort tvålen". Jag hade ingen fotända, för jag sov i en tältsäng så jag kunde inte glädjas med henne.

Idag så hade vi 39 femåringar på båten. Det var stökigt och bråkigt och det sprutades vatten ur sugrör och levdes jävel. Jag ska strax gå upp och kolla hur det går för byssalaget med städningen. Hoppas de inte hittat duschlotionen....

Hälsningar från kock-Frida