

# Logg från Älva

---

Datum: 2017 -03 -23

Elevloggare: Julia Sommerland

Personalloggare: Tova

Position: Förtöjda i Puerto Vueltas, La Gomera

Planerat datum för att segla vidare: Fredag morgon

Beräknad ankomst till nästa hamn: Santa Cruz de Tenerife natten mot lördag

Väder:

## Elevlogg:

Hejsansvejsan alla där hemma! Äntligen får jag Julia S tillslut logga!

Idag är det alltså torsdag, den 23 mars, och på schemat stod ännu en spännande utflykt! Frukost var i vanlig tid med gott bröd, kaffe osv och sedan lite städning. Redan under denna tidiga morgon kände jag på mig att det skulle bli en riktigt bra dag, precis som alla andra dagar här på Älva.

9:15 stod vi färdigpackade och klara på kajen för att gå på bussen som skulle visa oss runt vackra La Gomera. Guiden för dagen hette Meike och hon var riktigt duktig! Vi stannade vid några olika utkiksplatser så att alla fick njuta av de f-a-n-t-a-s-t-i-s-k-a utsikter ön hade att bjuda på. Klassen sprang som vanligt omkring som höns och knäppte hundratals bilder i hopp om att kunna fånga alla vyer. Vi fick även chansen att gå av bussen och promenera genom lagerbladsskogar samt vindexponerade höjder. Måste inflika att jag alltid blir lika fascinerad av mina klasskamraters otroliga engagemang och intresse för allt vi gör. Även om vi blev lite tröttare mot slutet, för vi runt lika vilda och hemma på bergen som de getter som varje dag spatserar över dem. Bussen tog oss efter lagerbladsskogarna med på en sväng till La Gomeras huvudstad San Sebastian där klassen fick utforska stan samt avnjuta en som alltid lika god lunch.

På vägen tillbaka hem var det inte lika lugnt som dessa bussturer brukar bli. Klassen han endast somna och sova i 20 minuter innan vi skulle av bussen igen. Strax över staden Valle Gran Rey på en höjd runt 500-600meter började vi den 3 timmar långa promenaden ner till Älva. Ännu en gång obeskrivligt vackra utsikter, bitska vindar, branta stigar och en glad klass. Det tog sin tid och nu såhär på kvällen känns det rejält i benen men jag kan helt klart lova att det var värt det!

Väl hemma pustade klassen ut med en god middag, gitarrspel och lite film. Ännu en dag har nu gått och den har varit fantastisk. Det bästa med att resan med just Älva är nog faktiskt just att ingen dag är den andra lik. Varje dag händer ett nytt äventyr som jag kommer minnas. Med endast 5 dagar kvar

innan hemfärd avslutar jag denna logg med en hälsning att stämningen i klassen är på topp och trots att vi stortrivs här ser vi ändå fram emot att komma hem till våren.

Bästa hälsningar, Julia!







## Personallogg:

Hej!

Som sagt har hela klassen varit på en utflykt runt ön idag så båten har ekat tom. Vi har passat på att jobba med underhåll ombord och fått mycket gjort, men självklart var vi lite avise på eleverna. När de kom tillbaka runt femtiden var det knappt att benen bar dem upp för landgången. Trots ömma knän verkade dock alla nöjda, det talades glatt om den trevliga guiden och fantastiska utsikter.

Under kvällen har fokus hos de flesta lagts på marinbiologirapporten som skrivs kring de två hårdbottenexkursioner eleverna gjort. Jag hör diskussioner kring diversitet, abundans och olika hypoteser och som tidigare Mb-elev får jag många frågor vilket är kul (trots att jag har svar på långt ifrån alla). Det kämpas på i alla vaktlag och av det lilla jag fått läsa så tror jag resultaten kommer bli toppen!

Nu ska jag gå och lägga mig efter ett härligt men väldigt kallt kvällsdopp vid stranden som ligger bredvid vår kaj.

Godnatt från Tova!