

Logg från Älva

Datum: 2017-03-22

Elevloggare: Julia Johansson

Personalloggare: Lasse

Position: Valle Gran Rey, La Gomera

Planerat datum för att segla vidare: Fredag morgon 24/3

Beräknad ankomst till nästa hamn: Santa Cruz de Tenerife natten mot lördag

Väder: Soligt, moln, sol i moln... mer moln och sen lite sol...

Elevlogg:

Hej alla godingar hemma i Svealand!

Dagen började som vanligt med en härlig frukost 07:30. För att kunna ladda upp batterierna rejält böjdes det på rostat bröd och havregrynsgröt vilket var suveränt. Efter frukost var det dags för morgonronderna vilket alla ombord börjar få in i ryggmärgen, städa hytt, städa däck och städa lite är något som vi alla ombord lärt oss är A&O för en trivsamt miljö. Nu var det dags med en skräckblandad förtjusning för navigationstest i Fartygsbefäl VIII. Våra tålmodiga lärare Göran och Bengt har med stort engagemang lett oss genom navigationsdjungeln. Testet genomfördes gemensamt och jag tror att det gav oss alla mer kött på benen inför den stora examinationen som kommer ske på hemmaplan. Där efter bjöd det nya byssa laget; "vaktlag Felix" (som inkluderar Felix, Andres, Matilda, Celine, Elinor, Miranda och Markus) på en mumsig pasta och sedan efter lunchen behövde vi byta kajplats vilket vi allesammans gjorde på ett kick. Därefter framförde vårt kära vaktlag Felix en mycket "matnyttig" presentation om La Gomera. Vi fick lära oss mer om ön som sådan och höra om sevärdheter, kulturen, maten, lokala producerade produkter så som vin, ost och en speciell honung som utvinns från palmer som skall vara typiskt för Gomera.

Som de små marinbiologerna vi är spelar det ingen roll om det är molnigt och lite kallt. Det är emot vår natur att besöka en ö utan att bada, snorkla och att utforska de nya marina miljöerna. Vi packade därför våra cyklop, snorklar och simfötter och begav oss med Lasse i spetsen till ett bra snorklingsställe. Som klumpiga grodor halkade vi ut i vattnet på det hala sjögräset. Det var fint marint liv i den lilla viken och vi såg både sjöborrar, musslor, snäckor, krabbor och färgglada fiskar stim. Efter att vi hade roat oss var det fritid och fritt fram att ta en glass och utforska den mysiga lilla staden.

Nu tillbaka på båten har vi avnjutit en god middag och förväntansfullt väntar på det kommande beachparty som skall äga rum på den mörka stranden bestående av len vulkansand i solnedgången. Det rycktas om att det skall spelas musik, bjudas på tilltugg och en sval dryck.

Hoppas att ni har det bäst där hemma i snöiga Svergie. Här på nere på Gomera taggar vi till och ska dansa loss på en varm strand.

Vi tänker på er! Kram // Julia Johansson

Personallogg:

Ytterligare en härlig dag här nere på Kanarieöarna där eleverna började dagen med ett test i fartygsbefälskursen. Göran, vår andrestyrman, undrade om han hade gjort ett för lätt test eller om eleverna är ovanligt duktiga. Jag var noga med att påpeka att testet inte var för lätt.

Jag har precis kommit tillbaka från "beachpartyt", en fantastiskt trevlig tillställning med massor av goda snacks, drinkar utan procent, limbo mm. Eleverna är härligt påhittiga!

Imorgon ska vi åka på rundtur runt ön med ett besök i den berömda lagerbladsurskogen på toppen av La Gomera. Den ser ut som en John Bauer-urskog, men med lagerbladsträd istället för barrskog. Vi kommer sedan att besöka residensstaden San Sebastian, och kommer avsluta dagen med en tretimmars vandring ner från berget till Älva.

I övermorgon beger vi oss mot Teneriffa med ett stopp under dagen vid "sköldpaddsviken" där vi hoppas att få snorkla omkring med stora havssköldpaddor.

Ha det bäst, för det har vi!

Lasse



