

# Logg från Älva

---

Datum: 21 mars 2017

Elevloggare: Sofia och Casper

Personalloggare: Erik

Position: La Gomera

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: Teneriffa 24/3

Planerat datum för att segla vidare: 24/3

Väder: Härlig sommarvärme

## Elevlogg:

Skepp o' hoj!

Vi började dagen med att kasta loss från El Hierros hamn redan klockan sju. Sjön var egentligen inte speciellt hård, men oj vad Älva har rullat innan vi fick upp lite segel för att stabilisera med. Nu ligger vi till kaj på La Gomera och har precis avnjutit en trerätters middag som vaktlag 3 (Anton N, Alexander, Maja, Erika, Robin, Elin, Truls) har lagat åt oss.

Som vanligt vid trerättersmiddag är det utklädnad som gäller där temat för ikväll var sagoland. Som vanligt går alla all-in för att toppa varandra och resultatet är som alltid enastående. Vi har sett allt ifrån prinsessor och älvor till Harry Potter och grodor. Vaktlag 3 hade inte bara fixat en suverän middag, utan också gjort aktiviteter som vi utfört under middagen. Det var en saga som berättades av 9 personer från deras vildaste fantasi, det var klädbyten och bröllop. Middagen blev väldigt rolig och lyckad helt enkelt. Den blev till och med så pass bra att vi glömde bort att ta bilder på det hela, men ni får föreställa er det i era vildaste fantasier.

Livet ombord rullar på i ett periodvis lugnt, men i andra stunder hetsigt tempo. Det blir mycket plugg, men också mycket kul (trots sjösjukan). Hoppas alla har det bra hemma!

Varma hälsningar,  
Sofia och Casper

## Personallogg:

Hej alla nära och kära!

I vanlig ordning har eleverna nästan tömt ut all information ifrån denna händelserika dag. Efter avgången så blev våran Älva som sagt en aning "vinglig" men det kunde vi förbättra en aning igenom att hissa focken och motorsegla de 40 sjömil vi hade framför oss. Det gör en avsevärd skillnad att få upp lite segel när sjön är stökig för att stabilisera och bromsa upp de ryckiga rörelserna. Vi hade mer eller mindre motsjö hela vägen och de av oss som spenderade tid på fördäck fick även en och annan salt dusch.

Framme på La Gomera möttes vi av stilla vatten och strålande solsken cirka 7 timmar efter avfärd. Efter städning av in- och utsidan ombord började diverse olika "sagofigurer" dyka upp som alla skulle till samma middag på T/S Älva. Ett otroligt väl genomtänkt arrangemang som till exempel fick mig att gestalta Zorro, Hattmakaren, Prinsessa och en Ninja Turtle.

Som tur var jag inte lika glömsk som eleverna så här kommer en bild på två av oss från besättningen och även en från bröllopet under middagen.

Ha det gott // Matros Erik

