

Logg från Älva

Datum: 16/3

Elevloggare: Kitty och Lotta

Personalloggare: Lasse

Position: Nu vid midnatt när loggen skickas ligger vi i sundet mellan Lanzarote och Fuerteventura

Segelsättning: Jagare, yttre och inre klyvare, stagfock, fock, storsegel och mesan = fullt ställ!

Fart: 4 knop

Kurs: 265

Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Restinga söndag morgon

Planerat datum för att segla vidare: Tisdag morgon

Väder:

Elevlogg:

Nu ska vi allt berätta något kul. Dagen började tidigt med en tidigarelagd frukost, för att hinna med en buss som tog oss till en färja som vidare tog oss till Graciosa. Där möttes vi av en stad gjord av vita skokartonger, som är klassiskt för de här öarna. En stad är kanske att ta i, mer av en liten, liten by. Med staden som utgångspunkt påbörjade vi en lång vandring mot stranden där vi skulle utföra vår hårdbottensexkursion. Stranden är även känd som en nudiststrand. På vandringen som varade ca en timma mötte vi många spännande saker, som sand, sandsten, sandstränder och små torra buskar omringade av sand. Det fanns även ett berg täckt av sand.

Väl framme vid stranden skyndade vi oss med att påbörja exkursionen för att inte låta tidvattnet hinna stiga för högt, och försvåra samt blöta ner vår undersökning. På grund av tidvattnet har det i klippornas fördjupningar bildats pölar, även kallade hållkar. Vi kan säga er att där hittade vi minsann balla grejor:

- Sjöborrar
- Alger
- Svampdjur
- Snäckor
- Eremitkräftor
- Någon räka
- En och annan krabba
- Lite fisk
- Havsanemoner



Efter att ha antecknat allt vi såg och artbestämt (nästan) allt, njöt vi av den fantastiskt fina nudiststranden och en välsmakande lunch. Med alla badkläder på snorklade några runt bland klipporna i den lilla viken. Andra valde att bestiga, alternativt klättra upp för det närliggande sandtäckta berget. Vissa gav sig ut på krabbjakt eller spelade fotboll. När tidvattnet hotade vår packning vände vi hemåt. Färjan tillbaka hade uppgraderats till en lyxigare variant med glasbotten, vilket övervägande delen av klassen var väldigt exalterade över. En heldag med anklarna i vattnet var tydligen inte nog för oss. Vår kära klassmamma Chatarina lämnade oss tidigt idag morse utan att påminna oss tillräckligt om solkräm, vilket ledde till att alla (även vår nyankomna lärare Lasse) lyser lika rött som babords lanternorna en klar natt.



Tillbaka på Älva sattes segel nästan direkt mot El Hierro, och beräknas lägga till i hamn 19/3. Eftersom allt har gått så fort har vi, Lotta och Kitty, inte hunnit tömma skorna på sand än, vilket kommer bli vårt nästa åtagande.

Tack och hej, leverpastej!

Lotta & Kitty

Personallogg:

Jag kom ner till Älva igår vid 17-tiden och möttes av ett härligt glatt gäng elever. På det en mycket välsmakande trerätters middag, härligt.

Som eleverna beskrivit ovan så blev det ingen lugn och ro när jag kom. Första dagen blev det direkt en hårbottensexkursion. Mycket lyckad med många arter och sprudlande elever. Det är en fröjd att arbeta med den här klassen, alla är engagerade och tycker det är kul med vad vi än tar oss till.

Vi har haft stekande sol hela dagen så en del rosa hud finns det nu här ombord, inkl undertecknad.

Just nu har vi lämnat Arrecife och är på väg mot El Hierro dit vi räknar med att anlända på söndag förmiddag. Längs vägen ska vi såklart spana efter val och andra större organismer, samt ha lektioner i marinbiologi och fartygsbefäl. På El Hierro kommer vi bl.a. att göra vår andra hårbottenexkursion och dessutom gör vi en guidad tur runt ön.

På återhörande

Lasse