

Logg från Älva

Datum: 15/3

Elevloggare: Celine

Personalloggare: Jungman Tova

Position: Förtöjda i Marina Lanzarote, Arrecife

Planerat datum för att segla vidare: Torsdag kväll

Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Restinga, El Hierro, söndag morgon

Väder: Sol på förmiddag, moln o lätt dugg på eftermiddag

Elevlogg:

Skepp ohoj!

Idag har varit en fullspäckad dag! Vi började dagen tidigt med en marinbiologisk exkursion i närheten av hamnen. Väl på plats hittade vi allt från sjöharar, sjögurkor och havsborrar, en marinbiologs dröm!

Sören vår kapten hade arrangerat möte med en erkänd naturvetare samt en fågelexpert. Dessa gav oss en föreläsning om Lanzarote och dess djurliv, sedan fick vi prova på fågelskådning.

När vi var tillbaka på båten var det dags för matteprov, efter en timmes hårt tänkande fick vi äntligen slappna av till en god lunch. Eftermiddagen spenderades sedan med lektioner i fartygsbefäl samt promenader på stan. Nu har även vår marinbiologilärare Lasse kommit till Älva, så nu ligger fokus under ytan.

Denna fullspäckade dag avslutades sedan med en fantastisk trerättersmiddag som ett av vaktlagen producerat. Temat för kvällen blev rymden! Samtliga i besättningen och eleverna var utklädda och mässen var prydd med planeter och ballonger. Fantastiskt arrangemang!

Nu sitter vi och inväntar filmvisning med popcorn, fortfarande i rymdens anda.

Med det säger vi "May the force be with you!"

Celine



Personallogg:

Hej!

Jag som sitter vid tangenterna idag heter Tova och är med som volontär ombord på Älva. Det innebär att jag spenderar dagarna med allt möjligt blandat – underhåll av båten, gå vakt när vi är till sjöss, följa med klassen på roliga utflykter och så vidare. Jag har tidigare pluggat marinbiologi på skolan precis som denna klass och efter två roliga seglingar som gymnasieelev kom jag gärna tillbaka en gång till.

Det är självklart skillnad på att segla som elev och besättning och jag tycker nog det roligaste med det är att få se andra klasser ombord än min. Mb14b imponerar mycket när det gäller att komma upp i tid till frukost och vakter, städa och vara tysta när det är sovdags. Det märks att de har roligt och stöjar runt en del, men samtidigt visar de hänsyn mot varandra och följer de rutiner som finns vilket jag tycker är kul att se.

Just nu sitter så gott som alla bänkade vid en rymdfilm i salongen efter en lång dag, när filmen är slut blir det nog direkt till bingen för alla. Imorgon väntar nämligen en tidig frukost och sedan utflykt till ön Graciosa med Lasse som kom ner idag för att ta över Catharinas roll som klassförälder.

Hoppas ni har det bra där hemma!

/ Tova