

Logg från Älva

Datum: 14/3

Elevloggare: Celine och Elinor

Personalloggare: Matros Bengt

Position: Förtöjda i Marina Lanzarote, Arrecife

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Soligt med en del vind och några moln

Elevlogg:

Skepp o hoj alla landkrabbor!

Idag har vi njutit av en gungfri dag i hamn. Många har spenderat tid i solen på bryggan, andra har haft lektioner enligt schema. Efter lektionerna har många hjälpts åt med studierna ute på bryggan. En favoritaktivitet under dagen har varit att besöka IKEA här på Lanzarote. Hemlängtan har botats med gifflar, påskmust och svenska namn på möbler! Några har även besökt stranden och spelat fotboll. Man får ta varje chans man får att sträcka på benen när man bor på en båt.

Nu på kvällen väntas presentationer om Marocko som ett av vaktlagen håller i. Sedan blir det mattestudier inför morgondagens matteprov.

Här i hamn finns en del svenskar som kommer fram och nyfiket kikar på båten och ställer frågor om vad vi gör ombord, alltid kul med visat intresse.

Med det önskar vi en god kväll,

Celine och Elinor



Två stolta segelfartyg sida vid sida i marinan: Älva och den engelska briggen Eye of the Wind

Personallogg:

Hej! Jag heter Bengt och är en tidigare YH-elev . Det här är min andra resa som besättningsman och jag trivs riktigt bra ombord på Älva. Mina arbetsuppgifter är i maskin och som avlösare för Erik när han har fb8lektioner .Jag har också haft några lektioner i radar. Det kändes lite pirrigt men jag hoppas att eleverna blev nöjda. Nu ska vi ut på stan och äta en bit mat.

Mvh Bengt