

Logg från Älva

Datum: 12/03-2017

Elevloggare: Matilda Hallin

Personalloggare: Frida Wigur

Position: N 29° 20' W 012° 21'

Segelsättning: Yttre klylare och fock

Fart: 6 knop

Kurs: 260

Beräknad ankomst till nästa hamn: Måndag 10.00

Planerat datum för att segla vidare: Torsdag

Väder: Klart, nordost 12-13 m/sek, 4-5 meter hög sjö

Elevlogg:

Hej på er! Vi väcktes idag av större vågor än vanligt. Efter frukost och städning inleddes dagens lektioner, som varit någorlunda svåra att genomföra till följd av det gungande fartyget. Under dagen har vågorna nått upp till drygt 6 meter! Vi kämpade oss tillsammans igenom mer bevisföring på matematiken, ljus- och ljudsignaler på fartygbefälslektionen samt en introduktion till hur en använder radar. En spännande sak som hände var att flera av eleverna fick syn på en kaskelott i närheten av Älva! Flera havsköldpaddor har också skådats. Superspännande!!

Dagarna flyter lätt ihop till havs eftersom dygnen inte delas upp i dag och natt på samma sätt som i land. För att få lite avslappning och underhållning spenderas kvällen till att se på filmen Moana. Imorgon anländer vi till Arrecife, så vi hoppas på en lugn natt så att vi får lite vila inför morgondagen.

Hoppas ni alla har det bra! Hälsningar från Älva

Personallogg:

Hejsan!

Ja, det är lätt att blanda ihop dagarna med varandra såhär på havet, precis som Matilda skriver. Vi åkte igår, eller var det i förrgår? När var vi i Marrakesh? Vilken dag är det idag? Är det lunch vi äter nu eller är det middag?

Ja konversationerna kan vara minst sagt förvirrade ibland.

Humöret är det dock inget fel på och trots den minst sagt skumpiga arbetsmiljön så har jag och mitt superbyssalag ändå levererat både god lunch och middag. Grymma är vad vi är!

Ni ska veta där hemma att det är få människor som klarar av att vara i byssan utan att drabbas av sjösjuka när Älva är på sitt värsta humör. Det är inget konstigt, byssan ligger längst fram i båten, det är varmt och luktar mat. Trots det står det alltid ett gäng tappra elever och diskar undan efter

måltiderna samtidigt som de lyssnar på musik och dansar. Jag hade inte klarat mig utan dessa glädjespridare och jag är tacksam att de både avlastar mig i mitt ibland väldigt krävande arbete och smittar mig med positiv energi. Det behövs dagar som denna, då inget speciellt händer och Älva bara är jobbig att försöka laga mat i.

/KockFrida