

Logg från Älva

Datum: 9/2

Elevloggare: Astrid Resare och Gabriella Rahmqvist

Personalloggare: Erik

Position: Puerto Vueltas la Gomera

Beräknad ankomst till nästa hamn: lördag morgon

Planerat datum för att segla vidare: 10/2

Väder: Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiint

Elevlogg:

Tjenare! Idag började dagen med sång för födelsedagsbarnet Sofia. Efter sången, frukosten och städning var det dags för bergsvandring. Bussen hämtade upp oss vid kajen 09.15 och körde upp oss till El Alto de Garajonay. Dagens guide var vår kära kapten Sören, han överträffade alla andra guider vi haft på resan. Vi har blivit aningen förblindade av vacker natur, idag var den magisk! Från bussen gick vi 1.7 km för att komma till toppen av berget, vilket gick galant! På toppen tog klassen en härlig gruppbild. Utsikten var fantastisk och vi kunde till och med skimta Teide uppe bland molnen. När vi sett nog av utsikten började vi traska vidare till Lagerbladsurskogen. Skogen fascinerade klassen eftersom det är en regnskog och det gav oss en känsla av att vi var med i Djungelboken. Lunchen avnjöts bland träden i solen. Sedan fortsatte vandringen och vi tog oss genom regnskogen med glatt humör och mjölksyra i benen. Efter några timmar var skogen avklarad och många gick och köpte en glass att njuta av i solen för att sedan ta sig till bussen. De två kilometrarna till bussen bestod enbart av uppförsläpplan vilket tog kol på de flesta men Mb14a är riktiga kämpar! Bussresan mot sista hållplatsen bestod till stor del av sömn så att vi kunde vila upp oss inför den sista vandringen. Vissa valde att åka buss hela vägen till Älva medan resten vandrade nedför det makalösa berget. På vägen ned såg vi många getter som gärna agerade modeller och vi kunde ta mycket fina bilder. Efter en lång färd med nu skakande ben kom de sista kämparna fram till Älva och fick då lasagne serverad. Nu är klassen helt slut med trötta ben efter dagens långa, fantastiska äventyr. Vi avslutade dagen med fika för att fira Sofia, sylt- och tiggerkakor bjöd byssan på. Nu är vi lagom trötta och ser fram emot en förhoppningsvis härlig sömn. Skepp och hoj!

/ Bella o Asseman/





Guide/kapten med Teide i bakgrunden





Personallogg:

Hej.

Alla elever på utflykt hela dagen innebär att vi som är kvar ombord kan ägna oss åt underhåll som man inte kan göra när det är fullt med aktiviteter ombord. Som att se över statusen på alla trossar,

kontrollera och dammsuga elcentraler, fixa rost på väderdäck m.m. Sofia och Zarah har haft ett gediget jobb med att rätta klass 8 – skrivningarna, alla är nyfikna på hur det gick.

Imornn bär det av mot Santa Cruz de Tenerife och sista stoppet för den här resan. Vi har varit ombord länge nu hela gänget, och det på en begränsad yta där man måste visa hänsyn och jämka. Därför känns det så kul att stämningen är så bra efter så lång tid. Dom har lärt sig mycket och är en riktigt bra klass.

Hälsningar från Erik