

# Logg från Älva

---

Datum: 8 februari 2016

Elevloggare: Vilhelm och Caroline

Personalloggare: Zarah

Position: Förtöjda i Puerto Vueltas

Planerat datum för att segla vidare: Fredag den 10:e

Beräknad ankomst till nästa hamn: Santa Cruz de Tenerife lördag morgon den 11 februari

Väder: Underbart

## Elevlogg:

Hej hej!

Idag var de dags för ännu en hårbottenexkursion men först den dagliga städningen och en hel del pluggande av marinbiologi. Vi planerade hur dagens marinbiologiexkursion skulle gå till och även en del nycklande av gårdagens organismer och växter. Klockan tio kom Sören och berättade att imorgon kommer vi få besök av ett kryssningsfartyg vilket gjorde att vi var tvungna att flytta på oss. Vi flyttade oss till grannpiren där vi har fått mycket trevliga grannar. Lunchen blev en glad överraskning då Byssalaget hade lagat en rejäl tjockpannkaka som mättade många magar, denna gång utan purjolök. De sista förberedelserna inför exkursionen gjordes klart efter lunch och sedan var de dags för en glass eller två inne i den mysiga lilla staden. Klockan 15.30 träffades klassen på kajen med sina undervattenskikare och cyklop för att bege sig till den efterlängtade hårbottenexkursionen. Som vanligt hade Linda hittat den mest lugna och säkra stranden för oss alla som innehöll både sjöborrar stora som fotbollar och även en del vågor. Efter en otroligt häftig upplevelse med både ett och annat litet skrapsår och fina fiskar är de dags för middag och idag har alla vaktlag fått en egen middagsbudget som de själva får spendera inne i staden. De ryktas om bra pizza i den lilla grannbyn som dessutom ska vara mycket avslappnad och mysig, en hippie-by helt enkelt. Vi får se vad denna kväll slutar, men det som är säkert är att det varit en mycket bra dag.

Hej då från ett soligt La Gomera!

## Personallogg:

Hej på er där hemma!

Idag har eleverna ägnat sig åt marinbiologi och vi i besättningen har då jobbat med andra uppgifter ombord så som underhåll och navigationsförberedelser. Jag påbörjade idag rättningen utav elevernas fartygsbefälsprov på förmiddagen och resultaten ser hittills mycket bra ut. Med den här ambitiösa

och engagerade klassen kunde man inte vänta sig annat heller. Under förmiddagen kom hamnkaptenen och meddelande att vi behövde förhala båten till ett annat ställe här i viken. Detta beror på att ett stort kryssningsfartyg kommer hit i morgon och behöver den kajen som vi låg förtöjda vid. Eleverna tog glatt en paus i sina studier och hjälpte till! 😊

Efter lunch var det dags för klassen att förbereda sig inför eftermiddagens hårdbotten, då passade jag, Frida W, Frida J och Sofia, på att bestiga ett berg som finns i närheten. Högst upp på berget finns ett ensamt litet träd som är väldigt lockande att gå till. Det är en otroligt vacker vandring och jag skulle verkligen rekommendera alla som passerar La Gomera att vandra upp för det berget.

Efter några timmars vandring är vi nu tillbaka ombord på båten och kommer att somna utan problem!

Ha det så bra där hemma. Vi har det fantastiskt bra ombord.

Hälsningar Zarah! 😊

Bild: Man ser lilla lilla Älva i viken till vänster på bilden 😊

