

Logg från Älva

Datum: 7/2

Elevloggare: Charlie och Isak

Personalloggare: Linda

Position: Förtöjda i Puerto Vueltas, La Gomera

Planerat datum för att segla vidare: 10/2

Beräknad ankomst till nästa hamn: Santa Cruz de Tenerife 11/2

Väder: Soligt

Elevlogg:

Hola, hola!

Dagen började med en frukost som vanligt, följt av en smidig tilläggning i La Gomeras hamn. Efter frukosten började vi med "rent skepp", städning av hela båten. Eftersom vi hoppade över det när vi var El Hierro behövde vi vara extra noggranna idag till alla elevers stora glädje. Lagom till lunchen blev alla färdiga med den 2,5 timme långa städning, men vi kunde ändå inte slappna av än. För precis efter lunchen så skulle vi börja med provet för fartygsbefäl Klass VIII vilket vi har pluggat på under hela seglingen. Provet var ungefär 10 A4 långt och tog cirka 2-3 timmar att skriva. Efter provet kunde vi äntligen andas ut och bara oroa oss för resultatet. På grund av att alla var lite smått överarbetade och trötta så spenderades resten av dagen i en mycket lugn takt. Vid middagen fick vi lite information om resten av vår vistelse på ön och vaktlaget Rättvisans Kämpar höll en fantastisk presentation om La Gomera. Där fick alla lära sig om lagerbladsurskogen, ön sevärheter samt lite smått och gott om lagerblad. Resten av kvällen spenderades på olika håll där några kollade på film eller gick in till stan (utom Isak och Charlie som skrev logg).

Personallogg:

Halloj!

Dagen började riktigt härligt, på väg in till La Gomera såg vissa av oss delfiner med ryggfenor som var annorlunda från de vi brukar se. Efter ett tag kom vi överens om att det förmodligen var några yngre Risso's delfiner, vilket jag aldrig fått se förut.

Efter en morgon med städning och en god lunch började det närma sig prov för eleverna. Under den tiden ska det vara lugnt ombord så jag passade på att promenera in till den lilla staden. Jag gillar verkligen La Gomera, här finns höga vackra berg, fantastiskt blått vatten, mysiga gränder i staden med olika små affärer och ett skönt lugnt tempo. Folk stressar inte runt, de strosar fram, sitter på restauranger och småpratar och njuter av här och nu. De två negativa sakerna jag sett med detta lugn är folk som somnat i solen och fått en nyans av röd som inte borde finnas på en människas hud samt en dam som cyklade så lugnt att hon tappade balansen, men hon lyckades sätta ner fötterna

innan hon ramlade. Efter att ha promenerat och införskaffat en kall iste gick jag ner till den lilla stranden och tog ett härligt dopp i havet.



Foto: Frida Wigur

Efter det var det dags att gå tillbaka till Älva och ha lite marinbiologi med de elever som inte hunnit helt klart vid gårdagens hårbottenexkursion. Men jag måste säga att jag hade ett helt annat lugn i kroppen efter mitt besök iland.

Ha det topp ☺

/Linda