

Logg från Älva

Datum: 5 Februari 2017

Elevloggare: Nathalie

Personalloggare: Sören

Position: Hamnen Restinga el Hierro.

Segelsättning: Nopp vi ligger till kaj.

Fart: Lite fram och tillbaka längs kajen.

Beräknad ankomst till nästa hamn: Den dagen den sorgen....

Planerat datum för att segla vidare: I morgon mot kvällen

Väder: Klart med lite moln samt lite blåsig.

Elevlogg:

Hallihallå alla loggläsare, hoppas det är varm och soligt i Sverige. ☺

Dagen började med att vi åt frukost som alltid, efter det bärgade vi råseglet för att kunna ändra kurs mot el Hierros hamn. Ungefär kl 12.00 lade vi till vid hamnen vilket gick snabbt och smidigt efter att Sören backade in hela skutan. Lunch serverades på båten i form av rester, efter lunchen överraskade byssan-laget (denna gång Discodaggarna) oss med att berätta om våra placeringar inför 3-rättersmiddagen som skulle komma senare under kvällen. Varje bord blev dessutom uppdelade i olika musik genrer vilket var allt från dansband och hårdrock till country. Grupperna skulle komma på vem som har vilken roll i bandet, komma på ett uppträdande som skulle visas under kvällen samt även komma utklädda. I alla fall, efter lunchen blev det även presentation av ön el Hierro från grupp "Det är inte hållbart" där klassen fick information om ön. I övermorgon kommer vi att skriva prov för fartygsbefäl klass VIII, vilket många i klassen känner stress inför. Stressen hanteras lite olika i klassen en del föredrar att plugga massor ute i solen, en del tycker om att sitta inomhus i mässen för att ha tillgång till bord. Sedan finns det de som känner att stressen hanteras bäst genom att ta en badtur från en brygga här i närheten. Inför middagen var det fullt spexande, kläder delades mellan elever och besättning, idéer flödade och musik skrevs. Till förrätt serverades en god caesarsallad med "handplockade salladsblad samt frigående vild kyckling". Till varmrätt blev det en enorm portion fläskfilé, risotto, sparris, svamp och god sås. Efter denna portion skulle vi orka äta efterrätt också, men då är det tur att vi människor har två magar...en för mat och en för efterrätt. ☺ Efterrätten var super god, chokladmousse med jordgubbar och hallon och satt fint i magen. Mellan rätterna bjöds det på olika uppträdanden så som att Dolly Parton körde solo, rapparen Sofia (besättnings Sofia) och hennes band körde en rap a la Älva samt hårdrockbandet (med kapten) körde deras första spelning utan att behöva betala för att få uppträda.

Klockan 00.00 i natt är det vaktbyte vilket betyder att nya elever från klassen kommer skriva loggen hädan efter. Just nu sitter flera och pratar och bara umgås med varandra medan andra övar lanternor eller dagarsignaler inför provet vilket jag också borde göra nu. Så...

Simma lugnt☺



Bredfocken bärgas



Dolly Parton



Älvas egna dansband

Personallogg:

Under natten länsade vi med hjälp av vårt råsegel söderut från La Palma, och befann oss i gryningen väster om El Hierro, den sydvästligaste och minsta av de sju Kanarieöarna. (Nå, det finns ett antal mindre också, som man inte brukar räkna.) Före Columbus betraktade man detta som världens ände, och det känns fortfarande så när man blickar upp mot de majestätiska, ödsliga kustbergen. Om styrbord bara öppet hav – och kanske, kanske någon okänd kontinent långt där bortom horisonten.

Strax före tolv var det dags att lirka in Älva i den trånga hamnen Puerto Restinga. Direkt innanför yttre vågbrytaren måste jag vrida runt henne 90 grader på stället och sedan backa in i den inre hamnen. Det kan se lite äventyrligt ut för åskådare på land som inte vet hur lätt på klacken vår gamla dam faktiskt är.



Älva i Puerto Restinga

Precis utanför hamnen skedde ett undervattensvulkanutbrott för 7-8 år sedan. Havsbotten höjde sig från cirka 90 meter till 4, och hamnen var avstängd i något år. När vi kom dit med Älva 2011, var vi första båt som släpptes in efter stängningen. Restinga är en liten by som till stor del lever på dykturism, eftersom man har ett fantastiskt undervattens-naturresevat. Vulkanutbrottet var ett svårt avbräck, men nu har biotopen återhämtat sig och t o m blivit ännu rikare på grund av närings- och mineraltillskottet, har jag hört.

Precis på andra sidan hamnen finns också en väldigt intressant hårbotten med mycket växter och djur, som våra elever skall utforska i morgon vid lågvatten. Sedan – i morgon kväll – seglar vi vidare mot La Gomera, min personliga favorit-ö. Äventyret fortsätter.

Hälsningar från capitán Sören