

# Logg från Älva

---

Datum: 31/1-17

Elevloggare: Anna – Helena och Linnea

Personalloggare: Evelina

Position: Någonstans på Atlanten Norr om Gran Canaria N 28°16,35' W 15°37,32'

Segelsättning: Storen, Focken och Stagfocken

Fart: 4,6 Knop

Kurs: 280

Beräknad ankomst till nästa hamn: Torsdag förmiddag

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: "Lite" regn men nu sol. ☺

## Elevlogg:

Hej alla fans!

Idag var den första riktiga dagen på havet! Morgonen bjöd på riktigt härligt väder, en riktig semesterdröm, det vill säga spöregn! Dygnet har bestått av vaktgång under natten och morgonen samt resten av dagen för många (alltså alla förutom de som dragit längsta strått att få vara lediga eller vara i byssa-laget). Frukost som alla dagar klockan 7:15, men den efterlängttade sagan sköts idag upp till lunchen då huvudrollen var på vakt. Innan lunch varvades det såklart med vakt och lektioner. Förmiddagslektionerna bestod av egenstudier av Fartygsbefäl och febrilt arbetande med marinbiologirapporterna. Det blev även som alla dagar lunch klockan 11:30 där det serverades en god spenatsoppa med pocherade ägg samt varmt nybakt bröd. Och äntligen kom dagens höjdpunkt! Sagostund med Rättvisans kämpar! Efter lunch var det lite fritid då vissa passade på att sova och andra njöt av solen som tittat fram uppe på däck. 13:15 var det dags för Marinbiologi och återigen hördes klickande från datorer som användes för fullt. Resten av eftermiddagen varvades med fortsatt Marinbiologiskrivande och fartygsbefälslektion med Sören. Dagens lektion handlade om Skepps-teknik, framförallt fartygs stabilitet. Nu har middagen precis serverats och alla sitter nu med mätta magar och väntar antingen på att gå på vakt eller sova. Kanske blir det någon film ikväll. Kvällen är fortfarande ung. Vem vet vad som kan ske? Imorgon taggar vi för att få möjligheten att se massa grindvalar som besättningen nästan lovat.

Bästa hälsningarna från alla era idoler i Mb14a.

Kram.

Ps. Uppdatering: "Fantastic Beasts and where to find them" står nu på schemat



Gran Canaria som skymtas i molndiset



Mat är alltid något som uppskattas!



Teide som skymtas över molntäcket.

### **Personallogg:**

Efter det längre stoppet på Lanzarote är det kul att äntligen få segla lite igen. Jag tror dock inte att alla håller med mig om detta då det för några elever även har inneburit sjösjuka, trots en relativt lugn sjö. För oss i besättningen har dagen rullat på, som alla dagar till sjöss, med vaktgång och sömn. För mig började dagen redan vid midnatt då jag går vakt mellan 12 och 4. Dessa timmar har en tendens att snigla sig fram, framförallt första natten efter hamnstopp då man är lite extra trött. Det är nämligen svårt att sova innan vakten om man sovit en hel natt innan. Detta förändras dock i takt med att man kommer in i dygnsrytmen. Dagens nattpass avslutades dock något händelserikare än vanligt då vi mötte ett flertal större fartyg som vi var tvungna att väja för. Dagspasset uppvisade dock inte samma spänning. Då fanns det istället tid för eleverna att genomföra några av de uppgifter som de ska göra på bryggan. Bland annat ska de lägga ut positioner i sjökortet, skriva i skeppsdagboken samt testa olika funktioner på radarn.

I det stora hela har det varit en ganska vanlig dag ombord, hur "vanlig" en dag nu kan bli. Nu är det bara att se fram emot att snart få se ytterligare tre öar som jag inte sett tidigare, La Palma, El Hierro och La Gomera, men först ska det bli skönt att få sova lite.

Ha det gött!

Evelina