

Logg från Älva

Datum: 29/1-17

Elevloggare: Oscar och Linnea

Personalloggare: Linda

Position: Arrecife, Lanzarote, Kanarieöarna, Spanien, Europa, Världen, Vintergatan, Universum

Segelsättning: Nada

Fart: Vaddå fart? Vi ligger i hamn (0 knop)

Kurs: 305 (vi ligger fast...)

Beräknad ankomst till nästa hamn: Torsdag morgon, Tazacorte

Planerat datum för att segla vidare: Imorgon klockan 16.

Väder: Klart med små stackmoln

Elevlogg:

Hej alla glada!

Idag vaknade alla redo för hårbotten-exkursion! Vi möttes dock av den tråkiga nyheten att det inte fanns några bra hårbottnar i närheten och att de enda möjliga platserna låg på några kanariebors bakgård. Inte så lämpligt med andra ord. Därför späckades dagen istället med lektioner! Marinbiologi lektion där vi gick igenom tidvattenzoner samt egen studier i fartygsbefäl. Efter lunch och innan lektionerna började igen passade flera i klassen på att ta sig i land och utnyttja tiden till lite wifi och uppdaterande av Instagram samt glass! Efter detta var det lektioner igen. Det var dags att börja skriva på hårbottenrapporterna och folk rotade i alla hyllor efter eventuella böcker att hitta bakgrundsfakta i. Nu börjar det på riktigt! Marinbiologin varvades även med väderlektion med allas vår Maskin-Erik! Även efter dessa lektioner begavs sig många elever iland för ännu mer glass och wifi. Vissa gjorde även det tappra försöket att ta sig in till stan och hitta en mataffär men dessa möttes snabbt av den tråkiga verkligheten att spanska butiker inte har öppet på söndagar. Detta gällde tack och lov inte glassbutikerna, så det tröståts ganska ordentligt efter det. Efter allt ätande var det dags för middag och självklart fanns det mer plats i allas magar! Kalasmiddag blev det med pulled pork och guacamole! Det nya byssangänget har fått en riktig rivstart! Nu börjar dagen dra ihop sig och det är snart dags för en redovisning som vaktlag "Mareld på latin" står för. Det var allt för oss.

Simma lugnt!

Kramar



I väntan på middag!

Personallogg:

Idag vaknade jag hungrig och redo för frukost men jag snoozade en liten stund extra för jag hade visst ställt klockan lite för tidigt. Efter tio minuter slog jag upp ögonen och insåg att jag ställt klockan tidigare med flit, jag skulle ju iväg innan frukost för att ta en extra titt på platsen där eleverna skulle göra sin hårbottenundersökning!

Det var bara att hoppa i kläderna och promenera iväg i rask takt till platsen. Tänk vilken tur det är att man är van att gå iland med foppatofflor, mjukisbyxor och håret ståendes åt alla håll på morgonen då vi använder toaletter och duschar iland. Dock fanns det några som säkert funderade när de istället såg mig vandra vidare längs kajen. När jag kom till platsen efter ca 10 minuter så insåg jag att det inte alls verkade vara en bra plats för undersökningen, det var en hel del sand mellan stenarna och det verkade inte vara mycket liv för eleverna att titta på. Jag gick tillbaka till Älva med det tråkiga beslutet att det inte skulle bli en marinbiologiundersökning idag.

Vi hade istället lektioner ombord hela dagen och i pauserna passade många på att sola en stund, även jag satte mig med en bok och njöt. Efter dagens lektioner gick "Maskin-Frida" förbi och frågade om jag skulle med och köpa en glass, jag tvekade inte en sekund och vi gick iväg och köpte min första glass för resan, det kommer garanterat att bli många fler!

Hälsningar

Linda, Mentor och Marinbiologilärare för klassen