

Logg från Älva

Datum: 25 januari 2017

Elevloggare: Cornelia, Alva, Arvid och Jenny

Personalloggare: överstyrman Sofia

Position: Förtöjda i marinan, Arrecife

Planerat datum för att segla vidare: Måndag eftermiddag

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tzacorte den 2 februari

Väder: Soligt, ca 20 grader varmt

Elevlogg:

Skepp O´hoj landkrabbor! Idag är ingen vanlig dag för idag är det Linneas födelsedag, GRATTIS!!! Det firade vi med att komma fram till den efterlängtrade ön Lanzarote. Dagen har bestått av tilläggning, storstädning, matteredovisningar och utforskande av staden Arrecife. Vädret har varit med oss idag, med 20 grader och sol, så lite färg har vi fått! I detta land gäller ingen klädkod så bruna ben och axlar kan vi äntligen få. Efter lunch blev vi bjudna på kladdkaka och bananglass som några engagerade elever hade förberett, självklart för att fira dagens 19-åring, Linnea. I land fanns det även flera wifi-restauranger där stora delar av klassen har spenderat majoriteten av sin fritid. Hamnen vi ligger i är helt fantastisk med ett närliggande Burger King samt duschar, allt man behöver efter några dagar på havet helt enkelt.

Tack O hej leverpastej.

Lite kvällsmat efter en lång dag!



Trevliga promenader genom staden!





Här visar Christian hur man ska öppna en kokosnöt som Lucas stolt fått ner från ett träd.



Personallogg:

Så var vi äntligen tillbaka på Kanarieöarna. Missförstå mig rätt. Jag tycker att det är jättekul att vara i Agadir. Att gå på marknaden där är fantastiskt men det är också skönt att komma "hem" till Kanarieöarna. ☺ Varmare är det här också. Vi har haft det väldigt kallt i Marocko. För den som tror att det alltid är varmt i Afrika så kan jag berätta att det är det inte. Vi har varit tvungna att ha värme på i båten under större delen av vår Marocko-vistelse.

Ankomsten och tillägningen här i Marina Lanzarote, Arrecife var väldigt snygg. Väderförutsättningarna var perfekta med en lätt pålandsvind som tillsammans med Sörens lätta manövrering gjorde att vi kom in till pontonbryggan perfekt och bara behövde flytta oss 2 meter bakåt för att landgången skulle hamna på ett bra ställe.

Efter ankomsten började eleverna städa och jag började titta på sjökort för hemresan till Sverige i april. Det gäller att ligga före i planeringen vad gäller vissa saker. Vi kan lätt få sjökort skickade till vissa marinor. Ett exempel är Portsmouth där vi varit många gånger förut men innan båten kommer till Portsmouth i år så ska vi passera en mängd nya hamnar och då måste någon ta med sig sjökort från Sverige för att vi ska vara säkra på att få dem och då behöver de beställas i förväg.

På kvällen har några av oss i besättningen också gått iland och snart ska vi sätta igång Casablanca (med Humphrey Bogart och Ingrid Bergman) i skepparsalongen för besättningen.

Hoppas ni har det bra där hemma.

Sofia