

# Logg från Älva

---

Datum: 23 januari 2017

Elevloggare: Cornelia och Arvid

Personalloggare: Kerstin M

Position: lat 29°43,45'N long 11°27,575'W

Segelsättning: Storsegel, Fock, Stagfok

Fart: Ca 4 knop

Kurs: 250°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Onsdag morgon

Planerat datum för att segla vidare: måndag em

Väder: Klart med enstaka moln

## Elevlogg:

Tjabba tjena alla trogna loggläsare! Nu krossar vi ännu en gång Atlanten för att ta oss tillbaka till Kanarieöarna, till inget mindre än Lanzarote. Dagen har som vanligt varit full av vakt, fartygsbefäl och matte. Dagen till ära delade Kerstin ut sina slutuppgifter som inte möttes med mycket glada miner. Efter en gungande natt så bjöd vädret på sol och lugn vind under stora delar av dagen. I stort sett mår alla bra och njuter av livet här på båten. Dagens stora händelse skedde under middagen när man såg en båt utanför ventilerna (fönstren). Det var det första tecknet på liv under två dagar. Annars så väntar en ytterst rolig lek ikväll vilket vi ser fram emot. Tack O hej leverpastej!



### **Personallogg:**

Hej igen!

Som ni vet lämnade vi Agadir igår eftermiddag. Det gungade ganska mycket under kvällen så sjösjukan visade sig igen. Tack och lov så har vi vant oss idag, och dessutom har det gungat mindre.

Just nu gör vi ungefär fyra knop, och går för bara segel (inte motorn igång alltså). Vi räknar med att komma fram till Arrecife på Lanzarote på onsdag morgon, precis som planerat.

Alla kom snabbt in i rutinerna till sjöss och dagen har flutit på utan missöden. Alla har idag fått sitt enskilda matematiska bevis som de ska lösa och redovisa muntligt om ett par dagar. Dessutom har de haft två lektioner i Fartygsbefäl så det är ingen sinekur det här precis. Jag måste ge en eloge till klassen, de är omtänksamma och vänliga mot varandra, och inga sura miner syns trots illamående och sömnbrist. Dessutom är de duktiga på att komma upp i tid till frukosten, så är det minsann inte alltid!

Förutom att sitta ute och plugga tillsammans i solsken har några elever provat fiskelyckan idag.

Tyvärr utan resultat. De skyller på att vi har för många bananer ombord.... Som tur är så förbarmade sig några andra över lådan med väldigt mogna bananer och gjorde bananglass som vi förhoppningsvis får smaka i morgon.

Nu har mörkret lagt sig över havet men här i salongen är det fortfarande full fart. Större delen av klassen spelar spel, några spelar gitarr och några pluggar. Livet ombord på Älva är som vanligt gott!  
/Kerstin

