

Logg från Älva

Datum: 2017-01-22

Elevloggare: Alva och Jenny

Personalloggare: Kerstin N

Position: N 30° 07,6' W 010°14,8'

Segelsättning: Stagfock, fock och stor

Fart: 4,5 kn

Kurs: 265°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 24/01 på kvällen

Väder: klart

Elevlogg:

Dagen började som vanligt med frukost och städning, vilket blev lite knas på grund av att det var första dagen på de nya städområdena. Detta följdes av en social aktivitet anordnad av vaktlaget "Rättsvisans kämpar" – sandslottsbyggning. Byggnaderna hade med vaktlagets tema att göra, rättvisa! Det som byggdes var en sjöjungfru, en Volvo, Fatimas hand och Twin Towers. Alla hade olika motivationer till sina sandskulpturer. Efter tävlingen njöt hela klassen av de sista timmarna i Agadir – bad, fika och internet paus satt fint. Efter lunch hade vi två välbehövlige navigationslektioner då vi introducerades för radarn. Runt klockan 16 kastade vi loss och begav oss mot Lanzarote. Senare delen av dygnet spenderades segt, med mat, sjösjuka och högläsning av en mattebok! Tror inte klassen har gått och lagt sig så tidigt som idag! Polisen i Agadir har varit riktigt snälla, de har bevakat utanför Älva dygnet runt, följt oss när vi har promenerat runt i Agadir och hjälpt oss under vakterna på natten! Cred till dem! Vi har fått lära oss mycket här i Marocko, inte minst information om landet, men även hur lyckligt lottade vi är som bor i Sverige! Vilken tur vi har med bland annat utbildning, vår jämställda kultur och rättvis politik! Nu ser vi fram emot att få uppleva Lanzarote och dess kultur och miljö!

Skepp o hoj!

Alva & Jenny



De olika "sandslotten"!



Alla var trötta under högläsningen!

Personallogg:

Efter några regniga och kyliga dagar här i Afrika kom äntligen solen och en klarblå himmel. Vilket ledde till ett bra avslut i Agadir både för eleverna och för oss i besättningen. Eleverna kunde på förmiddagen spendera den sista tiden i land med aktiviteter på stranden, bada eller använda upp de sista marockanska pengarna i de närliggande butikerna. För oss i besättningen gick dagen åt till det sista underhållsarbetet inför seglingen. Under dagarna i Agadir har största prioritet varit att göra nya provisoriska dirkar åt storseglet, de gamla gick av under seglingen mot Marocko. Dessa blev som planerat klara under förmiddagen och vid fyra gav vi oss av. Avgången tog sin lilla tid i och med att vi låg förtöjda med aktern emot kaj och ankrade med både styrbords och babords ankare. Det var med en stor skara åskådare på kajen som vi sakta men säkert spelade hem de båda ankarna samtidigt som vi spolade av kättingen med brandslangen för att få bort all tjock lera som fastnat. Så fort vi kommit till havs sattes segel och vi har nu med en fin slör satt kurs mot Lanzarote!

/BesättningsKerstin