

Logg från Älva

Datum: 2/2 - 17

Elevloggare: Linnea

Personalloggare: Kock-Frida

Position: Santa Cruz de La Palma

Segelsättning: Nada

Fart: Vi ligger till kaj..

Planerat datum för att segla vidare: lördag kväll

Beräknad ankomst till nästa hamn: El Hierro söndag morgon

Väder: Halvklart.

Elevlogg:

Halli hallå allihopa!

Vi cirkulerade utanför La Palma från klockan ca två inatt fram till ungefär klockan 8 då det äntligen var dags att lägga till. Många vart direkt förundrade över hur fint det är här i Santa Cruz de La Palma. Vid kajen där vi ligger reser sig ett högt berg vilket ger en mäktig känsla. Molnen gör även att det hela känns lite mystiskt. Efter tilläggnen var det som alltid rent skepp. Alla vaktlag kämpade extra noga med sina städområden. Ute på däck slutade det hela i ett vattenkrig, men det vart rent i alla fall. Trötta och hungriga efter all städning var det äntligen dags för lunch! Direkt efter lunch var det dags för en redovisning om La Palma och efter det följdes en fartygsbefäl lektion. Dagens lektion handlade om brand och säkerhet. Mycket spännande. Sedan pallrade sig hela klassen och Linda in till stan för en social aktivitet som vi i vaktlag "Mareld på latin" höll i. Det var en poängjakt där alla olika lag fick en timme på sig att göra olika förbestämda uppdrag och tjäna så många poäng som möjligt. Uppdragen sträckte sig allt ifrån att dansa små grodorna runt en palm till att ta en selfie med flera främlingar. Det var sjukt kul! Efter den sociala aktiviteten hade vissa som inte skulle laga middag eller gå på möte ungefär en timme för egen tid. Vissa gick och åt glass (förvånande 😊) och vissa tog sig till en supermercado. Egenköpta flingor har blivit väldigt populärt så det blev en hel del paket med chokladflingor som vissa köpte. Efter middagen rörde sig vissa in till stan medan vissa valde att stanna hemma för att plugga till Fartygsbefälprovet som närmar sig med stora och läskiga steg. Här på båten har en del suttit och gjort armband som Evelina lärt dem göra. Våra lantern-kunskaper sattes även ikväll på prov när det kom in en lotsbåt och alla ropar "white over red, pilot ahead"! Det var faktiskt en trevlig lotsbåt då den la sig väldigt nära Älva för att vinka och hälsa på oss. Det stora kryssningsfartyget som den skulle lotsa, backade hela vägen in i kajen. Rätt imponerande faktiskt. Men nu har den åkt igen så vi ligger för tillfället ensamma vid denna kaj tillsammans med en Fred Olsen-färja som verkar vara under reparation. Det pågår även för tillfället hårfärgning på två som hemskt gärna kände för att färga håret blont. Det ska bli riktigt spännande att få se resultatet!!

Men det är en annan historia.

Många kramar från oss alla till er alla!

Simma lugnt



Vår första vy av Santa Cruz





Mysig stad Santa Cruz är



Bilda ett ord, (det står "liten")



Berget som ligger på andra sidan där vi ligger. Det ser rätt mäktigt ut.



Hårfärgning (kan avslöja att de faktiskt blev lite blonda)



Armband-skola

Personallogg:

Hej!

06.30 ringer klockan, varje morgon. Då går jag upp och kollar till byssalaget och hjälper dem att ställa fram frukostbuffén.

Vid ca 07.00 går jag upp på bryggan, tar en morgonkaffe och kollar till så att solen går upp idag också. Det gjorde den.

Efter frukost så städade vi av byssan rejält och efter det var det dags för lunch. Det är mycket sång och musik i byssan just med detta vaktlag, där vi har ett par riktiga sångfåglar. Det är väldigt angenämt och jag har roligt nästan jämt där inne med de här ungdomarna.

Det är konstigt att de ska åka om knappt två veckor. Jag förstår att ni vill ha hem dem, men för min del hade de gärna fått stanna för allt funkar väldigt bra ombord och vi har sjukt kul.

Nu ska jag och besättningen se på film och äta upp allt godis som vi var iland och köpte. Ha det!

/KockFrida