

# Logg från Älva

---

Datum: 19 januari

Elevloggare: Anton B & Freja

Personalloggare: Evelina

Position: Förtölda i Marina Agadir

Beräknad ankomst till nästa hamn: 25 januari

Planerat datum för att segla vidare: 22 januari

Väder: moln, regn, sol och varmt

## Elevlogg:

Morgonen började en hel kvart tidigare än vanligt på grund av finbesöket vi skulle få senare på morgonen. De som kom på besök var elever från en fransk privatskola här i Agadir. Kvällen innan hade vi bakat bullar som vi bjöd på efter en rundtur och lite småprat, för att visa hur en äkta svensk fika går till. Därefter gick vi en lång promenad som uppskattades av de marockanska eleverna att vara allt mellan tio minuter och två timmar. Väl framme i skolan fick vi en rundtur för att se hur de har det i skolan, vilket var väldigt annorlunda jämfört med hemma. Efter rundturen blev vi bjudna på en typisk marockansk måltid, tajjin. Den bestod av kyckling, potatis, ärtor och oliver i en väldigt god sky som de flesta uppskattade. Själva måltiden åts med brödbitar som doppades i skyn och åts med tillbehören vilket var en teknik som hjälpligt behärskades efter många försök.

Men dagen var inte slut än, väl på båten var det dags för fartygsbefäl-lektion. Men för alla låg inte allt fokus på lektionen då de visste att efter lektionen skulle de få börja laga sin trerättersmiddag. Vid 17-tiden var draperierna till mässen igendragna och vi fick inte veta vad som hände bakom dem. Det enda vi fick veta var klädkoden, vilket var "fancy". Klockan 19 blev vi insläppta i mässen och letade förvirrat efter våra namn på borden. När vi väl hittat våra namnlappar fann vi att det stod en uppgift på hur man skulle agera under kvällen. Det var många tal, applåder och skratt under kvällen. Ett stort tack Rättvisans Kämpar som har lagat all den goda maten åt oss denna vecka. Nu tackar vi elevloggare för oss och säger god natt efter en lång dag med många nya intryck.









### Personallogg:

Och så har ännu en dag ombord passerat. Besättningens dag var dock inte riktigt lika händelserik som elevernas. Medan eleverna tog emot och besökte den franska vänskolan här i Agadir spenderade besättningen dagen ombord i lugn och ro. Kommande lektioner i fartygsbefälskursen planerades av vissa medan andra ägnade dagen åt underhåll av fartyget.

För mig personligen var det underhåll som stod på schemat. Under överfarten hit gick nämligen båda dirkarna till storseglet av. Dirkarna är de rep som håller upp bommen när seglet inte är satt och utan dessa blir seglet betydligt krångligare att använda. Jag och jungman Kerstin har därmed påbörjat tillverkningen av nya dirkar under dagen. Målet är att dessa ska vara klara innan vi lämnar Agadir så att vi utan svårigheter ska kunna använda storen under överfarten tillbaka till Kanarieöarna. Efter en och annan tur upp i masten och en hel del mätande av gamla dirkar kunde vi mot slutet av dagen äntligen påbörja arbetet med de nya, provisoriska dirkarna. Klara i tid lär vi nog bli, men vad som står på schemat imorgon behöver jag inte fundera någon längre stund på.

Dagen avslutades dock på topp med resans första trerätters. En alldeles utsökt måltid med falafel, indisk gryta och chokladpraliner på menyn. Och jag kan inte annat än instämma med eleverna om att stämningen vid middagen var på topp. Så nu kan man mätt och belåten krypa till kojs.

/Lättmatros Evelina