

Logg från Älva

Datum: 18 januari 2017

Elevloggare: Sandra och Anton B

Personalloggare: Frida

Position: Hamn Agadir

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife den 25 januari

Planerat datum för att segla vidare: 22 januari

Väder: Klart med slöjmoln/dis sommardag-varmt

Elevlogg:

Hejsan alla logg läsare!

Idag var det en dag full med förväntan och städning. Vi steg upp i vanlig tid för frukost efter den vanliga nattvaksgången under natten, vid frukosten så fick vi reda på att vi kommer tidigt till hamn och kommer att vara framme i Agadir på förmiddagen. Glada besked efter fem dagar på vattnet!

Väl framme i Agadir så fick vi dock inte gå iland direkt, först på agendan var det städning, rent skepp. Allt skulle städas från durken (golvet) till däckshustaket, det skulle skuras, dammsugas och mässingen skulle putsas. Efter nästan fem timmar av städning så var vi klara och blev släppta till...

... Matten där vi fick spendera ca en timme innan vi till vår stora glädje gå iland, vi spriddes snabbt med vissa som ville äta glass på vad som har sagt ska vara det bästa glassstället på hela resan medan andra tog och sprang ner till vattnet för att bada

Nu måste vi loggare gå för våra vänner väntar på oss för att vi än en gång ska få upptäcka staden.

Glada hälsningar från Afrika!

Sandra och Anton



Bilder: Felix Åkenes

Personallogg:

Hej allesammans ☺

Idag på förmiddagen kom vi äntligen in till kaj efter en spännande vaktgång på morgonen.

Längs Marockos kust har vi stött på ett antal fiskebåtar i alla möjliga storlekar, från små ekor till mindre varianter av fiskefartyg. De har varierat från att tråla till att lägga ut bojar med nät och andra fiskeredskap. Ibland har man sett en ensam båt och ibland har man stött på ett större stim av dem ;P

Det är inte alltid de har lanternor eller lampor överhuvudtaget, så våra utkikar har stått på helspänn och spanat ut i mörkret för att hitta båtar och fiskebojar. Vi var nära flera båtar vid flera tillfällen som inte håller undan för större fartyg, men med våra snabbtänkta styrmän och skeppare är det inga problem att undvika dessa små rackare. ☺

Morgonen bjöd också på delfiner vid flera tillfällen, ibland två och två och ibland i större mängder. Även de kan vara ganska svåra att upptäcka när man är så fokuserad på att hitta båtar osv. i mörkret.

Efter ett intensivt vaktpass på fyra timmar (två timmar för eleverna) så var det dags att förtöja. I Agadir är det alltid lika spännande att lägga till, vi backar nämligen in medan vi lägger i bägge ankarna



och använder vår lilla ribb som bogpropeller. Det är en rolig tilläggning som vi inte gör allt för ofta, det var skönt med lite variation.

Och efter all städning och inklarering gick delar av besättningen till vår favoritglassbar, Olivieri, där vi mofflade i oss delikat glass och wi-fi:ade innan vi återvände till båten.

Snart är det dags att öppna pluggstugan för de som vill ha lite hjälp att studera ☺

Hoppas ni har det gött där hemma // dieselrättan

bild: Sofia Söderman

Alla små "pluppar" på radarskärmen är båtar vi har framför oss och bakom oss, vi är den prick med en streckad linje runt om.



Från höger:

Sofia Söderman, överstyrman

Sören Engzell, befälhavare

Evelina Schmidt, lättmatros

Kerstin Nyman, jungman

Zarah Qvist, andrestyrman

Erik Nygren, matros

Frida Jakobsson, matros

...och vår kock Frida Wigur som tar sig för pannan