

Logg från Älva

Datum: 17/01-17

Elevloggare: David Ottervall, Felix Åkenes

Personalloggare: Kerstin Månsson

Position: 29°59,105'N 10°57,632'W

Segelsättning: -

Fart: 4,6 kn

Kurs: 065

Beräknad ankomst till nästa hamn: 18/01-2017

Väder: Soligt

Elevlogg:

Fjärde dagen i rad ute till havs. Inget land i sikte under hela dagen men imorgon siktar vi Agadir.

Idag började som vanligt med frukost kl 07.15, närvaron var nästan negativ. Alltefter dagen vaknade fler till liv och det visade sig en dag med skinande sol. Brännan började synas i allt fleras ansikten medan däckets fyllde med studerande ungdomar. Egen studie var dagens hit. Mot och efter lunch präglades vi av obegriplig matte samt ett oändligt hav av lanternor och dagersignaler. Ett snille till elev orkade inte vänta i matkön och fick därför allihop att springa ut på däck för att själv gå först i kön... Ett billigt knep! Klasskamraterna får inte nog av låtsasdelfinerna på styrbord sida.

Några klasskamrater ägnade sig åt fiske utan någon större framgång. Till middag blev det därför som planerat, kyckling. Vi hoppas att någon gång under resan få sätta tänderna i en härlig tonfiskstek!

Med andra ord har vi det i Mb14a väldigt bra, hoppas ni också njuter, som vi, där hemma i slasket. Solbrända leenden och glada hälsningar.

//Mb14a





Personallogg:

Hej därhemma!

Jag tycker nog att eleverna överdriver frånvaron lite, visserligen har vi några som är lite vissna av sjösjuka eller feber, men de går sina vakter ändå så plikttroget, och deltar också i lektionerna. Vi börjar komma in i sjörutinerna på riktigt nu, med två lektioner i Fartygsbefäl och en i matte per dag. Men just idag var den ena FB-lektionen tid för läsning och självstudier vilket uppskattades mycket av eleverna som njöt i solskenet samtidigt som de pluggade. I matte pratade vi om geometriska bevis idag, och gick igenom gårdagens uppgifter om direkta, indirekta och motsägelsebevis.

Jag satt också ute och njöt en stund i solen i eftermiddags. Sofia och Jenny som var i styrhytten hade turen att se en havssköldpadda som flöt förbi precis bredvid Älva, men jag var på fel sida så jag missade den. Attans! Några elever har sett delfiner, och Zarah såg en val av okänd art som slängde sig bakåt. Vi var många som blev lite avundsjuka, så häftigt att få uppleva en sån sak. Men det kommer många fler dagar till havs med nya chanser!

Nu sitter jag i salongen och skriver samtidigt som jag lyssnar på allsång till gitarrspel, härligt. Gabriella fyller år idag. På lunchen sjöng vi och nu ställer byssan-gänget fram äppelpaj för att fira födelsedagen lite extra. Mums! Dessutom ska vaktlaget Mareld ordna en social aktivitet ikväll så vi har fullt upp.

Alla är fyllda av förväntan för att komma till Agadir i morgon!

Vi har det bra här ombord!/Kerstin