

Logg från Älva

Datum: 16/1 2017

Elevloggare: Freja Tonefjord & Sofia Jonasson

Personalloggare: Erik

Position: N 29°13' W12°57'

Segelsättning: Storen, focken, Yttre- samt inreklyvare.

Fart: 5 knop

Kurs: 070

Beräknad ankomst till nästa hamn: Onsdag lunch/eftermiddag, den 18e.

Planerat datum för att segla vidare: Söndag eftermiddag

Väder: Soligt hela dagen med vind som varit något kallare

Elevlogg:

Idag började sjösjukan lätta från de flesta och även magsjukan. Solen har äntligen börjat titta fram så efter och mellan två pass med fartygsbefäl och ett mattepass valde de flesta att sätta sig uppe på däck för att plugga, sola eller bara njuta av sällskapet och det fina vädret. Efter idag har klassen fått en lite rödare nyans som avslöjar vilka som slarvat med solkrämen. Till lunch fick vi linssoppa och nybakat bröd vilket var uppskattat av många. Under ett av fartygsbefälspassen ropade en elev ner i salongen där lektionen ägde rum att det syntes delfiner och ett rum har nog aldrig tömts på elever fortare då alla inte fått chansen att se delfiner än. Vi har nu passerat både Lanzarote och Fuerteventura och vi kommer inte se land fören vi når Marocko under onsdagen. Till middag fick vi moussaka.



Personallogg:

Hej på er alla där hemma.

Går på vakt, klockan är strax efter nio på kvällen. På väg mot Agadir. Befinner oss i sundet mellan Kanarieöarna och Västafrika. Kurs ONO. Tyvärr var vi tvungna att bärga alla segel vid sju-tiden då vinden mojnade. Den lilla bris vi har är rakt mot. Gammal sjö från sidan gör att vi rullar lite, annars är det riktigt bra. Stjärnklar himmel, månen har inte gått upp än. Uranus rakt akterut, så stark att den ger sken i sjön. Sirius, vår starkaste stjärna, tvärs om styrbord. Vintergatan ovanför oss. Vackert ! De flesta har varit ute på däck och njutit. Så har vi det just nu, på väg mot Afrika.

Varma hälsningar från oss alla genom Erik, maskinist och matros.