

Logg från Älva

Datum: 14 februari 2017

Elevloggare: Nej, nu har de åkt hem.

Personalloggare: Capitán Sören

Position: Förtöjda i Santa Cruz de Tenerife

Väder: Växlande molnighet, 18-20 grader

Ja, i morse for de med bussen till flygplatsen, våra kära elever i MB14a. Det var inte ett helt tårfritt farväl, vi har ju lärt känna varandra ganska väl under den här fem veckor långa seglingen, och kanske ses vi aldrig igen. Men det är ju så sjömanslivet är. Men man vet aldrig, när man minst anar det möts man igen i Liverpool eller Yokohama.

Det har varit en fin segling, där jag tror att vi har kunnat erbjuda våra elever både många upplevelser och en bra studiemiljö. Samtidigt har vi kunnat se hur de växt i många avseenden under resans gång. Sällan har jag sett en klass som haft så god sammanhållning. De har verkligen tagit hand om varandra, ingen har lämnats utanför. Det betyder så mycket här ombord, där allt handlar om samarbete. Viljan att ta för sig och göra ett bra jobb tillsammans har varit väldigt påtaglig, och har jag verkligen känt hur vi i besättningen och eleverna mot slutet varit en enda stor, väl fungerande besättning.



Foto: Astrid Resare

Jag vill passa på att önska er alla 27 ett varmt lycka till när ni snart går ut i livet efter skolan. Hoppas att ni bär med er många fina minnen från tiden ombord i Älva. Era föräldrar kan vara väldigt, väldigt stolta över er. Jag är säker på att det kommer att gå er alla väl i livet. Ingen av er kommer att vara en del av världens problem, ni kommer alla att vara en del av lösningen.

Som Woody Guthrie sade: "-Take it easy, but take it!"

Sören