

Logg från Älva

Datum: 13/2-17

Elevloggare: Gabriella Rahmqvist

Personalloggare: Linda

Position: Santa Cruz de Tenerife

Beräknad ankomst till Stockholm Arlanda: 20.20 den 14/2

Väder: Härligt!

Elevlogg:

Halloj!

Idag var då sista dagen för Mb14a här på Älva. Bussen går 07.45 imorgon bitti. Men nog om tråkigheter. Sista dagen är alltid slutstädning. Vilket innebär att hela Älva ska putsas. Det minsta lilla dammkornet du kan hitta ska bort. Så vi började morgonen med att packa klart våra väskor, trycka ner allt tills väskan knappt går att stänga, och då pressar man lite till. Städning höll på ivrigt med solen skinandes, inga sura miner för vad moder jord bjöd på vår sista dag. Även om många tyvärr behövde vara inne och städa. Klassen har varit extra duktiga med dammkornen, nu kan vi äta mat från durken utan problem. Städning höll på från klockan 09.00 till 16.00. Slitna men glada fick klassen äntligen ta en dusch och sedan gå ut och utforska Teneriffa en sista gång. Vissa gick till Caféer och myste medan vissa andra spenderade sina sista pengar på souvenirer. Klockan 19.00 samlades klassen och besättningen vid restaurangen där den sista måltiden med detta fantastiska gäng skulle ske. Den sista måltiden tillsammans blev pizza, vilket alla hurrade för. Under middagen fick vi ett fint tal av Sören, och när vi inte trodde att det kunde bli bättre med god mat och gott sällskap så överraskade besättningen oss med skönsång. Besättningen har under dagen kommit på en egen sång som handlade om Mb14a och hur mycket dem kommer att sakna oss och om vår tid vi haft nu under 5 veckor. Jag tror vi alla blev mycket rörda. Ingen vill att dagen ska ta slut.

Hela klassen tycker att detta har varit den bästa seglingen och den bästa besättningen. Sen är vi också världens bästa klass. Vi alla är nu ledsna över att behöva lämna Älva och besättningen, även värmen. Tror ingen här saknar kylan i Sverige, vi skulle kunna vara kvar några månader till tills värmen kommer tillbaka. Men att komma hem till familjen säger vi inte nej till.

Nu sitter några och spelar kort medan andra fortfarande är ute och upptäcker staden. Hörde att några hittade ett tivoli. Det är så man njuter av sista dagen!

Sov gott alla där hemma så ses vi imorgon, bruna och glada.





Personallogg:

Halloj,

Nu är det dags för mig att skriva min sista logg för den här resan. En resa som jag och klassen sett fram emot sedan deras första år på Marina Läroverket. Det känns faktiskt väldigt konstigt att det redan är slut och det är lite sorgligt. Tiden har verkligen gått fort! Seglingen har i alla fall varit jättebra, vi har haft bra väder, upplevt spännande utflykter och fått segla med en fantastisk besättning! Nu måste jag njuta lite av den sista kvällen ombord, lyssna på eleverna, prata lite med besättningen och passa på att glädjas av att vara ombord Älva vid Kanarieöarna med MB14a.

Vänligen

Linda