

Logg från Älva

Datum: 12 Februari

Elevloggare: Elsa och Isak

Personalloggare: Linda

Position: Santa Cruz de Tenerife

Väder: Rengskurar, upplarnande mot kvällen

Elevlogg: Buenos noches amigos! Idag är vi glada över mycket. Först och främst är nu i stort sett alla mer eller mindre färdiga med klassVIII-provet vilket medför att vi nu får köra både glassbåten och taxibåtar i sommar, hurra! Kan det ens finnas ett bättre sommarjobb? För det andra är alla ä n t l i g e n färdiga med sina marinbiologirapporter, något som firades med stor fiesta vi sent kommer att glömma. Byssalaget bjöd in till riktig spansk fest med mord, intriger och kärleksdraman. Middagen inleddes med att alla fick nytt namn, nya relationer och nytt förflutet. Med jämna mellanrum somnade festen, då vaknade mördarna bland oss till liv och berövade oskyldiga middagsgäster livet. Utmaningen var sedan att lista ut vilka mördarna var, inte helt lätt. Såklart gissade vi alla fel, inte helt oväntat. När efterrätten förtärts avslutades fiestan med ordentlig dansfest på kajen. Om besättningarna på andra båtar i hamnen inte redan var av den uppfattningen tycker de nog i alla fall nu att vi är minst sagt märkliga. Hoppas ni haft en lika underhållande söndagkväll som vi! Nu ska vi sorgligt nog börja sammanställa vår packning för att snart bege oss mot kallare breddgrader.

Simma lugnt landkrabbor!



Fotocred till Linnea som också var med och anordnade vår fina fiesta!

Personallogg:

Dagen har varit regnig och många av eleverna har kämpat med sina marinbiologirapporter in i det sista. Vissa har gått iväg för att titta på forskningsfartyget Discovery som ligger längre bort i hamnen, vissa fick även en rundtur ombord. Jag själv har varit ombord hela dagen, men med tanke på hur mycket det regnat så var det helt okej att sitta ombord och slippa bli blöt i regnet.

Efter den spännande trerättersmiddagen fick MB14a för sig att ställa sig på kajen och dansa. Jag försökte hänga på men stod mest och skrattade. Jag har verkligen en fantastisk mentorsklass och de sprider verkligen sprudlande glädje under tillfällena som detta.

Nu ska det packas för att vara redo för slutstädningen imorgon.

Vänligen/ Linda