

Logg från Älva

Datum: 1/2

Elevloggare: Erik och Josefin

Personalloggare: Linda

Position: N28°16,8' W017°22,6'

Segelsättning: De tas ner i skrivande stund...

Fart: 3,3 Knop

Kurs: 330°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 09.00 2/2

Planerat datum för att segla vidare: 5/2

Väder: Halvklart med en fin sol och lite halvmörka moln.

Elevlogg:

Hej tjolahopp på er alla!

Morgonen började med ord fyllda med förhoppning från vår käre kapten. Om vädret tillät skulle vi stanna till och bada! Efter den dagliga städningen och ett finbesök av delfiner kom då Sören ner med de bästa nyheterna på länge: Vi får bada!!! Så Älva stannade till vid Teneriffas sydliga udde och Oj vad vi badade! Det bästa sättet för att komma ner i vattnet var att antingen hoppa från bryggdäck, peket eller styrhyttstaket, och som tur var, var vattnet varmt, runt 20 grader om våra inre termometrar stämmer. Efter det härliga doppet fortsatte resan mot La Palma, med en liten snabbvisit vid Sköldpaddsviken som vi senare kommer att besöka. Meningen var att vi kanske skulle kollat på sköldpaddorna idag om det var fint väder som en back-up om vädret inte skulle tillåta det senare, men det gick då inte tyvärr. Dock var det 4 lyckliga klasskamrater som fick se en grön havssköldpadda på deras vakt.

Resten av dagen hade vi pluggstuga då 100% av klassen studerade inför vårt klass VIII-prov som inträffar om några dagar. Dessutom kunde man även se några tappra försök till att skriva färdigt den jobbigaste delen av marinbiologi-rapporten. Strax innan middagen fick vi order att bryta pluggandet av högre makter (Vår kapten Sören) för att se de vackra och unika klipporna på ön La Gomera. Efter middagen tog vi ned seglen så nu går vi endast för motor. Senare kanske det bli filmkväll, som många hoppas på.

Simma lugnt och fryns inte för mycket där hemma i kalla, kalla Sverige!









"Los Organos" märkliga basaltformationer som ser ut som orgelpipor



Personallogg:

Dagen började verkligen jättebra, ett morgondopp i solen passade mig och eleverna helt perfekt. Elevernas glada tjoande och plaskande gav mig nästan kramp i kinderna, jag kunde inte sluta le! Så himla kul att se MB14a så lyckliga. Efter morgondoppet var det en grupp som redovisade om Sköldpaddsviken och dess sköldpaddor, vilket skulle ge alla en chans att kunna avgöra vilken art som de möjligen kunde se under resan.

Under största delen av dagen har många elever suttit ute och pluggat för att samtidigt få en chans att se valar, men tyvärr såg vi inte en enda. Men vi fick en härlig dag med plugg och jobb i solen i alla fall. Nu ska jag hjälpa lite elever med deras marinbiologirapporter så de kommer i säng någon gång 😊

Vänligen

Linda