

Logg från Älva

Datum: 14/12-2018

Elevloggare: Lucas, Anton

Personalloggare: Sofia

Position: Valle Gran Rey, La Gomera

Beräknad ankomst till nästa hamn: 18/12-18

Planerat datum för att segla vidare: 17/12-18

Väder: växlande molnighet

Elevlogg:

Hejsan svejsan alla landkrabbor!

Idag har vi äntligen kommit fram till La Gomera. Efter ett dygns åkande så var vi framme. Dagen började med att nattvakten såg en massa stjärnfall, mycket fint!

Senare under dagen stannade vi för att ta ett dopp i det friska blå. Under badturen spelades Baywatch 3 in. Riktigt bra rulle blev det. Incidenten var som följande, En man faller överbord och kan ej simma! Badvakten uppmärksammar detta och dyker i, i själva dyket så ska badvakten samtidigt kasta en frälsarkrans. Detta gör det hela till en otroligt fin show.

Efter Baywatch inspelningen och badet så tuffar vi vidare mot Gomera. Några timmar efter badet så hör vi ropet "VAL!" och alla springer ut på däck. Det var ett gäng grindvalar som ville hälsa på! Mycket fina varelser.

Ytterligare några timmar senare så når vi äntligen hamn. Efter en mycket fin och elegant tilläggning av Krister så låg vi an.

Med Avslutningsmiddag runt hörnet så gick alla ner och bytte om för det härliga jultemat som var planerat. Meny bestod av en trerättersmiddag som var följande: förrätt Skagenröra med surdegsbröd. Huvudrätt var Ox-entrecote med potatisgratäng och sallad. Efterrätt var ett gäng utsökta pannkakor som satt punkt på denna otroligt utsökta middag.

Nu sitter vi här och förbereder oss för ett art prov som vi ska ha ikväll. Hoppas ni får en fin kväll och trevlig helg på er!

*"Kör försiktigt, Ligg brett och ha förj*vla trevligt"*

Personallogg:

Hej där hemma!

Ja dygnet som gått har varit ett härligt dygn till sjöss och efter ankomst avslutades det med en riktigt trevlig trerätters-middag.

För några dagar sen så påbörjade vår jungman Filippa en ny rutin ombord för oss som går 12-4-vakten. Det började med att Hon, Jakob och Carro hade haft en lite jobbig dag och alla var lite nere. Då kommer Filippa med den briljanta idén att alla ska säga tre bra saker som har hänt under dagen. Det kan vara allt ifrån en fin soluppgång till att maten varit lite extra god eller att ankomsten gick lite extra smidigt. Det här spred sig sen till 12-4-vakten via Carro. Vi skapade en ny rutin så att numera så får alla som går nattvakt säga tre bra saker med gårdagen. Här kommer därför mina tre bra saker med den här dagen:

1. Nattvakten var fantastiskt fin med en stjärnklar himmel, ett relativt lugnt hav, lagom fart och fantastiskt många stjärnfall. En elev sa att han nog inte sett så många stjärnfall under hela sitt liv sammanlagt som han sett under sina två timmar på bryggdäck under natten igår.
2. Vi kom riktigt nära ett gäng grindvalar idag. Det var fint. Vi drog ner på farten och hängde med dem ett tag i deras fart.
3. Middagens Jultema gjorde att hela mässen blinkade och lös och glittrade och stämningen var på topp. Byssalaget gjorde en strålande insats och serverade bland annat ett jättegott egengjort isté som måltidsdryck.

Jag ska försöka komma ihåg den här nya rutinen under kommande resor och hoppas att eleverna försöker komma ihåg den hemma så att även pissiga dagar kan kännas lite bättre om man bara stannar upp och tänker tillbaka lite. Det är så lätt att fastna i det negativa och ibland behöver man lite tid för reflektion helt enkelt. Hoppas ni har det bra där hemma och fundera gärna över tre bra saker med er dag också.

/Sofia





