

Logg från Älva

Datum: 15/12 2018

Elevloggare: Leo, Joy

Personalloggare: Veronica

Position: Puerto Vueltas, La Gomera

Beräknad ankomst till nästa hamn: 18/12

Planerat datum för att segla vidare: 17/12

Väder: Sol och svag vind

Elevlogg:

Tjena där alla som läser loggen.

Idag fick alla i uppgift följa en fisk samt anteckna fiskens beteendemönster. Det kunde vara hur många fiskar den rörde sig kring, vad den åt, om den var aggressiv eller anslöt sig till något stim.

Efteråt begav sig en grupp från båten och besteg berget med ett träd på toppen i av ett av bergen i Valle gran Rey. Vi vandrade från hamnen till berget som vi sedan besteg, en av dom tappra bergs bestigarna tog sig an utmaningen att bestiga det gigantiska berget i tofflor, det gick utan problem. När vi väl hade tagit oss till toppen så såg vi det berömda trädet och njöt av utsikten. En del av gruppen var lite långsammare än dom andra men lyckades tillslut ta sig till toppen tack vare Måns som gick tillbaka för att hämta upp en person från gruppen och agera som stöd samt livscoach resterande av delen. Sedan begav vi oss tillbaka till båten och kunde berätta om denna sagolika vandring. Efter middagen var det fri hopp och lek i staden bland alla glada hippies.

Personallogg:

Hej där hemma!

Oj, vilken härlig dag vi haft!

Efter den stärkande frukosten gav vi oss iväg en bit från hamnen för att snorkla och eleverna fick i uppgift att "stalk a fish" eller som vi säger: följa en fisk ☺ eleverna hittade många olika arter att följa och det blev en lyckad förmiddag. Tillbaka på båten fick vi en smarrig blomkålssoppa med bröd och lite tid att vila fötterna inför eftermiddagens promenad. Promenaden tog oss 4,5 timmar och 1,5 mil upp på en liten kulle på 600möh. På vägen upp gick vi förbi små bananplantager och julpynt. Det är väldans svårt att få julkänsla här bland palmer och sol. Lite olika vägar fick vi prova innan vi hittade till starten av vandringsleden. Väl där var det bara att ta ett djupt andetag och börja gå uppför. Jag gav upp ett par gånger och trodde faktiskt inte att jag skulle orka men när en elev, Måns, vänder och kommer ner till mig och säger: "Jag går ingenstans utan dig, Veronica! Vila en stund sen går vi!" då är det inte läge att vara otränad trebarnsmamma utan då låtsas man vara någon annan och går! Och bildligt talat bar Måns mig upp den sista biten. Med hejarop, glada steg och små pauser för att titta

på fåglar, ödlor och annat smått så nådde vi toppen och det kändes fantastiskt! Vi var nästan uppe bland molnen! Utsikten var helt otrolig och Älva såg ut som en liten leksaksbåt där uppfifrån.

Sen skuttade vi med lätta steg ner för kullen och kom till båten lagom till middagen. Fantastisk mat, som alla dagar. Och efter middagen tog jag och Jan 7 varv runt staden i jakt på glass. Tillslut hittade vi en liten kiosk och den efterlängttade glassen försvann lika snabbt som jag önskat att "kullepromenaden" tagit...

Nu blir det film och fötterna i högläge!

Ha det så bra så hörs vi snart igen

/Vero



