

Logg från Älva

Datum: 2/2 2019

Elevloggare: Elin

Personalloggare: Jungman Inez

Position: Förtöjda i Marina Santa Cruz, Teneriffa

Väder: Ganska svalt, växlande molnighet

Elevlogg:

Tjingeling!

Idag var det den stora städdagen. Detta menas att vi städar Älva från topp till tå, som förberedelse till nästa klass. Det var också vår sista kväll på Älva vilket firades med pizza ute i Santa Cruz. I morgon flyger vi hem till kalla Sverige och vi kommer sakna vår snälla crew och alla goda minnen. Under resans gång har vi fått uppleva allt från valar till djupa grottor. Seglingen har varit fantastisk och har gett erfarenheter för livet.

Simma lugnt

Elin





Personallogg:

Hej!

Nu närmar sig slutet på en fantastisk resa, näst sista dagen för MB16a här på Älva och oj vad vi har haft det roligt! Vi har gjort allt från att snorkla i det turkosa vattnet bland fiskar och anemoner, vandrat i berg i både regn och stekande sol, sett valar och delfiner som lekt och hoppat runt båten, solat, ätit mycket glass och såklart seglat.

I ottan gick vi upp och åt en god och stärkande frukost inför den stora städdagen. Här på båten är det lite som att bo på hotell. Gröt, ägg, yoghurt, olika skinkor, grönsaker och marmelader. Sen var det bara att börja skura, putsa, spola, torka, damma och inventera alla matvaror. Och oj vad vi har städat idag. Vi höll på hela dagen och nu är båten skinande ren. Sista middagen tillsammans ägde rum i Santa Cruz och ackompanjerades av livemusik från en liten festival på torget där vi satt och åt. Hög musik, många skratt och mycket pizza, några av oss lyckades även få ner en glass som avslutning på den fina kvällen.

Nu myser klassen framför en film här på båten och jag och Caroline har precis stökat runt i byssan och förberett en hejdåfrukost till imorgon. Efter att vi vinkat av alla elever och Linda i morgon bitti kommer det bli tomt här på båten innan nästa gäng kommer hit.

Inez