

Logg från Älva

Datum: 4/5 2019

Elevloggare: Julia och My

Personalloggare: Roger

Position: Vid kaj i Brügge

Segelsättning: Ingen

Fart: Ingen

Kurs: N/A

Beräknad ankomst till nästa hamn: N/A

Väder: Allt från sol till regn med hagel och åska

Elevlogg:

Hej alla där hemma! Sista loggen från eleverna i FE17 från denna resa. Imorgon så beger vi oss tillbaka till Sverige. Vi har precis kommit hem från en härlig avskeds middag tillsammans med hela besättningen. Middagen bestod av god mat på restaurang Amon, där höll alla vaktlagschefer varsitt tal tillägnat till klassen och besättningen. Inte ett öga torrt på hela restaurangen.

Idag har vi haft slutstädning hela dagen lång. Varje nagel skiner som solen och inget fågelbajs på durken. Som sagt så flyger vi hem imorgon, men innan dess har vi några sista aktiviteter inplanerade. Vi kommer att starta morgonen med ett härligt yoga pass som hålls av våra "yogisar" My och Matilda. Sedan lastar vi på bussen och vinkar hejdå till vårt flytande hem. På väg till flyget kommer vi även besöka ett arbetslägret som heter Breendonk. Sedan är det dags för avfärden hem.

Vi vill bara passa på att tacka från djupet av våra hjärtan för denna seglats. Stort tack till alla i besättningen, lärare och speciellt Fe17. Detta har varit en upplevelse vi aldrig kommer att glömma. Vi har skrattat oss igenom sjösjuka, städningar samt massa mer. Det kommer att kännas tomt utan alla er men vilken tur att vi syns redan på onsdag. Tror att vi alla först nu slits ur seglings-bubblan om att för alltid vara kvar här. För det är så vi känner nu skrivandes denna logg.

Så som ett avslut på allt detta så säger vi skepp o hoj, ses i Sverige!

// Julia & My

Personallogg:

Hej igen, detta är den näst sista loggen från Älva med FE17 och denna dagen har bestått av slutstädning det har dammsugits, torkats, skurats och polerats hela dagen så nu skall Älva vara ren och fin till nästa klass som kommer om några dagar och skall ta henne hem till Stocksund.

Belöningen efter att ha städat hela dagen blev avslutningsmiddag ute på stan för hela klassen och besättningen på en libanesisk restaurang där det serverades god mat och hölls fina tal av både elever och besättningen.

Även fast klockan inte är så mycket så är dom flesta eleverna ombord och umgås med varandra "lite sista natten med gänget" för i morgon lämnar dom oss och flyger hem till Sverige igen för att återgå till sina vanliga lektioner.

Tack FE17 för en härlig resa att minnas länge.

Vid tangentbordet

Roger

