

Logg från Älva

Datum: 20 april

Elevloggare: Julia B och My

Personalloggare: Martin

Position: Kursar för St Helier

Segelsättning: Inreklyvare, Slagflock, Fock och Storsegel.

Fart: 9 knop

Kurs: ca. 110°

Beräknad ankomst till nästa hamn: St:Helier, Jersey (Väl förtöjd kl. 19:35 den 20/4)

Planerat datum för att segla vidare: Tisdag

Väder: Soligt och svag vind

Elevlogg:

Hej Loggen!

Nu har vi anlänt till Jersey en dag tidigare än planerat, ingen som klagar på det. Vi satte äntligen segel idag för att hinna i tid till det extrema tidvattnet. Inte så kraftig vind men underbart väder trots det. För er som inte vet så har Jersey en extrem ebb och flod, vilket gör att Älva sjunker tio meter under loppet av sex timmar. Så nattvakterna måste hålla koll hela natten lång.

Juste! Glad påsk alla land krabbor där hemma. Vi har också firat påsk idag med en händelserik påsk jakt ombord samt godis i mängder. Finns det något bättre?

Imorgon ser vi fram emot att upptäcka stadens gator och se hur folk i skatteparadiset lever! Mona och Ylva ansluter sig till oss imorgon och vi måste tyvärr vinka av älskade Martin och Zainab.

Tack så mycket Martin och Zainab för att ni har gjort våra första två veckor ombord så underbara. Vi kommer sakna er! <3

Kram My och Julia!

Personallogg:

Hej allihop därhemma,

Seglingen så här långt har inneburit många tvära kast och förändrade planer. Efter att ha tillbringat två nätter mer än beräknat i Cardiff pekade prognosen på tre dygn till sjöss för att ta oss till Jersey. Detta ändrades dock snabbt då vi fick strömmar och vindar med oss vilket gjorde att dubbla farten, 8-9 knop stället för beräknade 4, kunde hållas. Därför möttes vi i morse efter två nätter till sjöss av beskedet att Jersey låg inom räckhåll redan innan dagens slut. För att hinna fram i tid innan

tidvattnet blev för lågt hissades segel för första gången under resan. Som åskådare var det riktigt kul att se hur besättningen vant instruerade eleverna för ett lyckat resultat. Med hissade segel uppbackade av motorkraft kunde Jersey nås med perfekt timing. Det innebär att seglen halades ned precis innan middags tid vid 17:30. Eleverna kallades därför upp på däck för att hjälpa till vilket gjorde att jag och Zainab hamnade först i den inte alltid så uppskattade matkön☺ (dröjer ofta ett bra tag). Samtidigt hann hela klassen ned för att äta för att direkt efter middag springa upp på däck igen för att hjälpa till med fendrar och tampar vid ankomsten till Jersey.

Imorgon anländer Mona och Ylva för lärarbytet halvvägs. Det betyder att det är dags för halvtidsredovisningar i vårt seglingsprojekt. Ska bli spännande att se presentationen av resultaten så här långt. Efter halvtidsredovisningarna är det dags för mig och Zainab att resa hem till Sverige. Vi vill därför passa på och tacka besättning och elever för två fantastiska veckor. Utmaningarna har från alla håll möts av en positiv och lösningsfokuserad inställning och nu har vi äntligen tagits till Jersey. Även om det ska bli skönt att komma hem till familj och hund så vet jag samtidigt att jag mycket mycket snart kommer att sakna klassen. Som tur är dröjer det bara två veckor innan vi ses igen hemma i skolan.

Tack och hej

Martin och Zainab