

Logg från Älva

Datum: 13/2

Elevloggare: Niklas, Filip, Peter.S

Personalloggare: Inez

Position: N28°01,6' W015°19,8'

Segelsättning: Ingen

Fart: 4 knop

Kurs: 330°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 13/12 18:00

Planerat datum för att segla vidare: Avmönstring den 15/2.

Väder: Soligt, ca 22 grader, måttlig vind.

Elevlogg:

Klockan är 0335 och klockan ringer mitt i en intensiv dröm. Hoppas sömndrucken ur min överslaf och försöker undvika att träffa min sovande hyttkamrat under mig. Har förberett yllestrumpor och Gore-Tex jacka för ett stundande vaktpass som utkik. Tar en kopp choklad på väg ut på däck. Möter där en mörk gestalt som presenterar sig vid namn under den tropiska stjärnhimlen. Om babord lyser Gran Canarias sydkust, Ingen trafik i övrigt. När jag tagit över som rorgångare och lämnat den friska motvinden ute på däck dyker det upp ett stort eko på radarn. Det liknar en kuststräcka sydost om oss. Kan det vara, nej inte kan det väl var Afrikas kust vi ser på 24 distansminuter? Till en början är vi ändå övertygade att det måste vara Afrika vi ser på vår styrbordssida. Men det visar sig vara orimligt nära och det lär istället varit en regnfront som turligt nog passerar söder om oss.

Solen reser över horisonten och denna onsdag verkar bli en kanondag som alla andra dagar på denna resa. Förmiddagen blir lugn och en av oss som slapp gå upp i natt får njuta av en fantastisk förmiddag med svag vind och klarblå himmel. Efter lunchen så tycker vår lärare att det är synd att vi inte ska passa på att njuta av solen såhär i slutet av resan och vi får ha våran lektion utomhus med havet som bakgrund. Dagens lektioner handla om Thomas Klingmans konflikthanteringstest och hur vi själva skulle hantera konflikter.

Vid cirka 16:30 anlöper vi Las Palmas hamn där vi förtöjer utan större problem. Nu är det dags för lite ledig tid och kanske en utflykt in till stan.





Personallogg:

Hej!

Jag heter Inez och är 24 år och jag jobbar som jungman här ombord. Jag är en nyinflyttad stockholmare från Göteborg. Jag är dansare som har jobbat bla på Göteborgsoperan och på Melodifestivalen. Tidigare har jag seglat på Ingo, en tremastad skonare som håller till på västkusten och i somras jobbade jag på en turistsbåt i Stockholm och blev där tipsad om Älva. Och vem vill inte segla runt på Atlanten bland valar och delfiner?

Sista dagen till sjöss, solglitter i vattnet och en och annan valfena som dyker upp. Lite vemodigt att alla ska åka hem. Vi har haft en jättefin resa med underbart väder, god mat, gott sällskap och några jättefina seglingsdagar. Det har pysslats med lite av varje här ombord, lite fix ute på däck, lite tvätt och ett försök till att få lite fisk men ingen fiskelycka idag. Lektionerna hölls ute på däck idag och många har blivit lite solbrända. Det här kommer jag att sakna, men vem vet jag kanske kommer tillbaka en dag.

Inez