

Logg från Älva YH16

Datum: 15/2-2018

Elevloggare: Hanna, Patrik och Rebecca

Personalloggare: Nicole

Position: N27°59' W017°01'

Planerat datum för att segla vidare: 15/2-2018

Beräknad ankomst till nästa hamn: 26/2-2018

Väder: Soligt och varmt

Elevlogg:

Hallå alla glada läsare!

Idag har vi varit på hajk i bergen på La Gomera med vår fantastiska guide Conny som visade oss ön. Drygt halva klassen vandrare efter Conny ner från bergen och vidare ner till fartyget, medan andra delen av klassen tog bussen tillbaka.

Kl 17 kastade vi loss och satte kurs mot Teneriffa.

Nu började det mörkna här och när man tittar ut genom ventilerna ser man hav, berg och delfiner som hoppar. #somensaga

Skepp O`hoj

Personallogg:

Hejsan, idag är det jag Nicole som skriver logg. Jag läste fartygsbefäl klass VIII här på Älva i början utav januari och har vart kvar ombord som jungman sedan dess.

Idag var vi på utflykt för att se lite andra miljöer på La Gomera.

Vi åkte med buss upp längst med slingriga och branta vägar, upp i bergen. Vi stannade efter ett tag för att se och promenera igenom en fin, lite snårig lagerbladsskog. Vi var även uppe på ett högt berg där man kunde se över större delar utav ön och vi kunde även se över till Teneriffa. Vi fick se och vandra igenom jättefina skogar och häftiga berg. Vi besökte även en gammal fiskestad där vi stannade för att äta lunch, och en glass i solen han vi med också, innan vi åkte vidare med bussen tillbaka till Älva.

För de som ville och orkade gå lite längre, kunde man välja att gå ner den sista biten för berget. Några valde att hoppa av och gå ner tillsammans med guiden Connie och resten åkte med bussen tillbaka till Älva.

Vid kl 17 kastade vi loss för att ge vår plats i hamnen till fartyget Alexander von Humboldt medan vi styr vidare.

Med en fin solnedgång och ett hav fullt med delfiner som hoppar och leker, styr vi nu tillbaka mot Teneriffa.





Bilderna ovan är från promenaden i lagerbladsskogen.



här får ni en bild på några delfiner också 😊

Efter en lång och fartfylld dag, ska det bli skönt att få sova lite innan det är dags för nästa nattvakt.
Tack och god natt!

/Jungman Nicole