

Logg från Älva YH16

Datum: 2018-02-13

Elevloggare: William Nehro och Robin Mäkinen

Personalloggare: Matros Christine

Position: N28°24' W017°52'

Segelsättning: Storsegel & foc

Kurs: 130°

Fart: 3 knop

Planerat datum för att segla vidare:

Beräknad ankomst till nästa hamn: 14/2 på förmiddagen

Väder: Klart, god sikt, låg sjö och dyning.

Elevlogg:

Skepp och hoj landkrabbor! Äntligen är vi tillbaka till havs!

Dagen började till kaj i La Palma då var vi den enda större segelskutan i hamnen. Vi fick senare sällskap i hamnen av en annan segelskuta från Holland, den var antagligen större men knappast längre och det är ju det enda som spelar någon roll!

Studierna har rullat vidare och idag har vi haft mediahantering vid en eventuell olycka. Vad man ska tänka på, hur man ska hantera en sådan situation och vad man bör göra och vad man bör undvika att göra. Det är inte bara media vi ska hantera, vi ska ju självklart kunna hantera själva situationen också så därför har vi förberett olika scenarion för varandra med tema Crowd and Crisis Management för att lär oss att hantera människor i grupp.

Vi har varit i La Palma i två dagar och nu är det dags att ta farväl och ge oss ut till havs för att ta oss an nästa hamn, som är Puerto Vueltas på La Gomera. Vi begav oss strax innan middagen och på väg från La Palma hade vi till en börja väldigt lugn och fin sjö med en superfin solnedgång när vi åt middag.

Senare mot kvällen ville vindarna gå vår väg och vi kunde hissa segel.

Personallogg:

Skepp ohøj!

Precis som William och Robin skriver har vi haft en fantastisk dag. Vädret har varit soligt och varmt, omkring 22 grader minst och inte så mycket vind.

Eleverna har varit uppdelade i två vaktlag hela dagen, två stycken tillsammans med Dag och resten med mig och ytterligare en besättningsman. Eleverna har förberett en övning som skall genomföras när vi kommer till La Gomera, "en övning i att öva". Det var väldigt kul att jag, som också är utbildat befäl får leda dessa i sina övningar, att se hur de samarbetar och hur de kommer fram till sina olika

scenarion.

Inte nog med att vi haft en härlig arbetsdag har det också firats födelsedag ombord. Jag fyller år och både besättning och elever har firat ordentligt! Morgonen började med en finfin frukost, därefter en special-fika och hela tiden under dagen har det dykt upp små presenter.

Kvällen slutade med att jag, för första gången på alla mina fyra resor ombord fick ligga i nätet under bogspröt bara för att få njuta. Där låg jag tillsammans med två kollegor och njöt av solnedgången, av situationen och av livet. Vi är lyckligt lottade som har möjligheten att ha det här som arbetsplats. Det var vi alla väldigt överens om!

Mörkret la sig, flytvästar åkte på och en viss sjösjuka hos några dök upp. Men snart är vi framme! En kort och mjuk segling för tillfället, skönt!

På återseende!

/Christine



