

Logg från Älva

Datum: 20/11-2018

Elevloggare: Douglas M & Linus

Personalloggare: Filippa

Position: Till Kaj, Las Palmas de Gran Canaria

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: 22/11-2018

Planerat datum för att segla vidare: 21/11-2018

Väder: sol med moln

Elevlogg:

Vi startade morgonen med att äta frukost och bara Charlie (vaktlaget) var vaken i tid. Efter frukosten hade vi grammatiklektion med lite illamående elever. Vi anlände till Las Palmas de Gran Canaria klockan tre. Det var lite problem att komma in i hamn, men två timmar senare var landgången på plats. När vi hade lagt till hade vi ett mötte i salongen där vi kom fram till att alla i klassen ville äta ute på restaurang så alla elever fick vara ute till klockan tio och fick lite pengar av lärarna för att kunna gå och äta.

Personallogg:

Hejsansvejsan, jungman Filippa här! Natten och morgonen bjöd på en hejgungande rullning ute till havs och svaga vindar. Sjösjukan slog oss därför som ett slag i magen, men med tapperhet, hängivenhet, gemenskap och godis tog vi oss till slut igenom den tuffa natten tillsammans, om en något med en del tömda magar! Men lika glada var vi för det när vi såg Las Palmas, näst sista hamnen för denna gång, nalkas i horisonten. Som Linus och Douglas nämnde tidigare hade vi strul med inträdet till hamnen. Det hela resulterade i att vi fick vänta någon timme utanför ön. Dock gjorde det oss ingenting då vi kunde avnjuta en molnfri himmel och 25 graders värme samtidigt som vi såg delfiner och tonfiskar hoppa längs båtens sidor. Väl förtöjda till kajen fick eleverna chans att upptäcka stan på egen hand, samtidigt som jag själv städade frysrummet efter att jag råkat spilla ner det med målarfärg. Hela kvällen avslutades med myskväll och en svängom tillsammans med kvinnorna på andra sidan staketet. Jag är heltklart supernöjd med det gågna dygnet - En grym dag helt enkelt!

Ha det fint, tack och hej!





