

Logg från Älva

Datum: 19/11-2018

Elevloggare: Hugo & Jim

Personalloggare:

Position: 28 49 N 13 47 W

Segelsättning: Ingen

Fart: 7knop

Kurs: 265

Beräknad ankomst till nästa hamn: I morn på förmidagen

Planerat datum för att segla vidare: 22/11-2018

Väder:

Elevlogg:

Idag var en speciell dag ombord på Älva eftersom idag hade vi sovmorgon i vanliga fall ska man gå upp kl 7, men idag så fick vi sovmorgon ända till kl 9. Då var det bara gå direkt till sina vaktlagsområden och vi i lag Bravo städar den allmänna toan och dammsuger, moppar och dammtorkar i salongen och mässen. Efter alla vaktlag var klara så hade byssalaget fixat en väldigt fin och god brunch. När alla var mäta och belåtna och byssalaget hade plockat undan allt och diskat var det strax dags för det stora racet på denna segling. Alla fick en timme på sig att fixa dom sista detaljerna och testa sina båtar. Alla vaktlagen har fått byggt en eller två segel båtar. Alla båtar är byggda på samma premisser. Tävlingen tog plats i Lanzarote marina mellan två bryggor det var åtta tävlande segelbåtar. Efter en spännande tävling hade vi till slut en vinnare. Det var Nisse, Wille och Douglas L i vaktlag Delta som vann. Efter tävlingen så gick vi tillbaka till båten och då hade Jacob, Simon, Robban och Krister kommit tillbaka efter en ledig dag. Vid halvfyra tiden kastade vi loss och satte kurs emot Las Palmas.

Den vänstra bilden är seglingstävlingen i full gång, och den högra är på den vinnande båten.



Personallogg:

När jag sitter och skriver nu ikväll gäller det att hålla i sig. Vi har just passerat söder om Lanzarote och möter nu de grova dyningarna från atlanten. Vår kurs är mot Las Palmas vilket tyvärr innebär en kraftig sidsjö och att skeppet rullar i vågorna. Saker och ting skramlar och faller och ett och annat kraftuttryck far genom luften. Kortspelsgänget avslutade abruptt sitt spel och försvann ner i hytterna Sjösjukepillers och plåsters användning och just nu är det dags för vaktbyte vilket medför att några vinglar omkring bord och stolar bakom mig i sina försök att ta sig fram till bryggan.

Annars har dagen varit händelserik med fokus på det stora segelbåtsracet. Tyvärr en aning svårseglat pga turbulent och vridande vind. En del båtar seglade först framåt och sedan tillbaka innan de kunde bestämma sig. Några behagade sjunka till konstruktörernas förtvivlan. En båt vann emellertid till slut och prisutdelningen kommer att ske på Teneriffa.

Hälsningar till alla från Bengt