

Logg från Älva

Datum: 13/11-2018

Elevloggare: William Haenel, Douglas Laius

Personalloggare: Björn C & Kalle B

Position: N 29° 54,4' W 012°52,0'

Segelsättning: Storen och Focken

Fart: 6,5

Kurs:220°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 14/11

Planerat datum för att segla vidare: ingen info

Väder: Klart

Elevlogg:

Igår kväll sjöng vi en födelsedagsvisa för Erik som skullade genom hela fartyget för att fira hans sextioårsdag.

Idag.

Dagen började med frukost och sedan gick vi upp på däck för att kolla på delfiner som simmade runt vid fören. De lekte och hoppade runt i vågorna. Alla hojtade till när delfinerna hoppade och vi alla kände glädje i hjärtat som vi aldrig känt innan. Vi kände då att vi var närmare naturen. "Jag kände glädje"-Douglas Laius

Styrman Sofia såg en val ca tio meter från fören men ingen annan såg valen. Efter vi hade tittat på delfinerna så hissade vi upp segel. Vi hissade upp storen och focken. Vi skulle ha lektioner men de blev inställda på grund av ändringar i schemat. Det blev en väldigt lugn och rolig dag. Den ända lektionen som inte blev inställd var "knop 2" där vi lär oss nya knopar. Sedan fick en god lasagne till lunch. Det har varit en väldigt soft och lugn dag. Folk har suttit på däck och lyssnat på musik och vilat. Vi åt sedan en riktigt god vitvinssås med pasta och handskalade räkor.

Varma seglarhälsningar från Douglas Laius Lundgren och William Haenel. ☺







Lärarylogg

Hej

Dagen började som vanligt med frukost och sedan städning av hela Älva. Eleverna börjar få in snitsen på städningen. Efter morgonstädningen ställdes lektioner in och alla eleverna fick ge sig upp på däck och sätta segel. Att sätta segel på Älva när det blåser och är mycket sjögång kräver att eleverna är samspelade och jobbar tillsammans! Vilket eleverna gjorde med bravur. Vi seglar med vinden in från aktern och valde då att sätta Storen och Focken. Älvas rullningar i sjön har påverkat alla ombord, men nu när seglen är satta minskar rullningarna markant. Delfiner gjorde oss sällskap på förmiddagen vilket eleverna tyckte var spännande. Eftermiddagen ägnades delvis till Älvas nya landgångstavla med Jungman Filippas vägledning i sjömansarbete. Tavlan är förhoppningsvis klar när vi anländer Lanzarote.





