

# Logg från Älva

---

Datum: 28/11

Elevloggare:

Personalloggare: Stefan Siwek

Position: Santa Cruz gästhamn

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Väder: Växlande molnighet, 21grader

## Personallogg:

Sista dagen. Nu på kvällen känns det lite vemodigt. Speciellt med tanke på gårdkvällens omdömen från eleverna när vi satt tillsammans och åt pizza. Det var med känsla, direkt från hjärtat, som våra elever uttryckte sina omdömen om den resa som kommer att bidra till allas livsutveckling, mer eller mindre.

Sammanhållningen i klassen var expeditionellt bra. Om den var det innan resan eller om den blev det av naturens krafter vet jag inte. Vi kan ändå konstatera att det blev en nyttig erfarenhet.

Klockan 05.55 samlades alla utanför bussen och ett spontant kramkalas inleddes. Så for bussen iväg och kvar var besättningen.

Vi hade ett utvärderingsmöte då vi gick igenom hela resan och hur vi själva tyckte det gått. Efter mötet kan vi bara säga att vi hade de bästa förutsättningarna för en kanonsegling (förutom vinden) och det var dessa kanoelever som ställde upp och bjöd på sig själva som gjorde att vi i besättningen kunde bjuda tillbaka så mycket som vi gjort.

Vår slutstädning inleddes för att reda plats i hytter åt den avlösande besättningen. Det har vi i princip gjort hela dagen.

Här är ett smakprov på den musik som har spelats nästan dygnet runt, av såväl besättning och till slut även elever:

- Kaliffa - Det strålar så om dig
- Kaliffa - De den
- Kaliffa – tippa på tå
- Act II- Notes about freedome
- Sara Larsson- Lush life
- Lorenze & Zakarias – Mayham

Det blir ingen bild idag. Avresan skedde i mörker och ingen tänkte på det under ett känslösamt avsked.

Hälsningar

Stefan Siwek

Kapten och befälhavare på segelfartyget "Älva"