

Logg från Älva

Datum: 23/11

Elevloggare: Marko Reponen & Calle Halzenius

Personalloggare:

Position: Marina Rubicon, Lanzarote

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: 25 nov

Planerat datum för att segla vidare: 24 nov

Väder: 25 grader och sol!

Elevlogg:

Dagen började med en tidig frukost kl. 07:00 och under frukostmötet fick vi veta lite om vad vi kunde förvänta oss under dagen. Efter den dagliga städningen började klassen gå till en chartrad buss som skulle ta oss till Lanzarotes kända vulkaner. På bussen mötte vi guiden Maria som berättade väldigt många intressanta berättelser om Lanzarote och kanarieöarna. Vårt första stopp var på en restaurang som hette El Diablo (Djävulen på spanska), där lagade de mat på bl.a vulkanvärme! Efter det fortsatte turen runt landskapet som hade blivit ödelagt av alla vulkanutbrotten på 1700 och 1800-talet. Det påminde ganska mycket om mars, många svarta stenar och lite rött i bergen. Bussen hade ett förinspelat ljudspår som berättade om området, det var väldigt kul och sjukt intressant! Bussen fortsatte mot en mysig liten stad där vi skulle äta vår medtagna matsäck. Idag bjussades det på baguetter med kyckling röra, som alltid var det utsökt! Efter vår lunch åkte vi till ett område där man kunde vandra på en stig och se kratrarna och alla stenar som flög ut från dom! Det fanns en sjukt stor sten som vi stannade en stund på och tog bilder på, efter det tog vi en snabb busstur till den första vulkanen som bröt ut på Lanzarote! Det var väldigt coolt att kunna vandra in i vulkanen, Maria berättade att akustiken inuti var väldigt bra så naturligtvis behövde vi testa den! Nu hade vi bara det sista stoppet kvar vilket var en sjö som var naturligt grön! Den var väldigt cool men klassen verkade vara mer intresserade av de höga vågorna som slog mot klipporna! Nu tog bussen oss tillbaka till båten och klassen var glatt överraskade när de märkte att någon hade bakat kanelbullar! Nu på eftermiddagen är det frivakt och många längtar efter middag!

Ses snart!

Personallogg:

Om djävulen faktiskt bär Prada är jag osäker på, men det känns relativt säkert att en ingång som garanterat inte går till pärlporten finns i vulkan området Timanfaya. Utflykten till något som skulle kunna liknas vid ett landskap hämtat från planeten Mars eller från sagans och skräckens värld väckte elevernas intresse, Likt första gången delfinerna siktades utmed älvas bog. Grillen som drivs av den 600 gradiga värmen som alstras i jordens inre triggade elevernas hunger när de såg kycklingen som låg på gallret och doftade i klass med kocken Walles och elevernas mat ombord på vårt kära hem Älva. Våra överlevnadsinstinkter visade sig när vi togs på en rund tur i detta fantastiska landskapet i vår nya svarta Scania buss som nätt och jämt fick plats på vägen. Ofta på den 40 minuter långa rundturen befann sig delar av bussen utanför vägen trots att hjulen befann sig kvar på fast mark. Resten av utflykten finns väl beskriven av eleverna ;o)Väl tillbaka ombord på älva syntes besättningens resultat av det hårda underhålls arbete som fortgår. Eleverna vilade sina trötta fötter som vandrat ca 6 kilometer i lös vulkansand inför den sista kvällen i den här hamnen. Vi beräknar att lämna ankar vid 10,00 den 24/11.

Björn compier



