

Logg från Älva

Datum: 18/11

Elevloggare: Nils K, Ahmad

Personalloggare: Bengt

Position: Agadir

Segelsättning: Ingen

Fart: 0

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare 19 nov -17

Väder: Sol, utan moln

Elevlogg:

Idag 05:15 så gick byssangänget upp för att göra frukost till besättningen. 07:30 lämnade vi Älva för att sedan kliva på bussen med guide till Marrakesh. Det var en 3 timmar lång bussresa med mycket fakta om Agadir, Marocko och Marrakesh. Efter cirka en och en halv timme så stannade vi på ett truckstop för att gå på toa och köpa lite snacks. Efter en kort uppehåll fortsatte vi på vår resa till Marrakech. Framme vid Marrakech så var planerna att vi skulle åka in till gamla staden (Al Medina) som betyder "staden" på arabiska. Vi började röra oss mot staden och stannade till vid en park för att äta vår lunch. Det var väldigt speciellt att gå på gatorna från busstation till parken. Det var väldigt skitiga gator, åsnor som drog släp och många mopeder och motorcykelverkstäder. Parken var väldigt fin där vi åt lunch. Byssangänget hade gjort baguetter med en skinkröra som var god. När vi hade ätit klart så fortsatte vi guidningen in mot Al Medina.

Vi besökte en muslimsk pojkskola som startades av en änka som hade ärvt sina pengar från sin far. Skolan hade en moské där barnen hade sina böner och barnen sov och åt på skolan. Det var typ som deras hem. Nu är skolan bara en utställning så folket kan komma och besöka det.

Inne i Medina så var gatorna trånga och gatorna var fulla med varustånd och folk som försökte göra allt för att få sina prylar sålda. Det var allt från kläder, handväskor och handgjorda metall- och mässingsföremål. Ett annat ord för marknaden är "sook". Priserna där kunde vara från 100 och 400 dirham så det gällde att pruta med priserna. Som tur hade vi Ahmad som pratar flytande arabiska. Så fort han började prata med någon så gick priserna ner. Det dyraste låg på 150 dirham och Ahmad lyckades köpa en traditionell marockansk klänning för 150 dirham, men priset låg på 360 dirham när han frågade dem. Många köpte klockor, textil produkter och annat av människor på gatan.

Klockan 15:00 var det samling och avgång mot flygplatsen för att Kalle och Ulrika skulle åka hem för att byta med Björn och Bengt. Kalle skulle stanna kvar i Marrakesh med familjen som kom med

samma flyg som Bengt och Björn, som nu skulle komma ombord på Älva. Vi fick vänta ett tag tills de kom. Sedan var det adjö till Marrakesh, Ulrika och Kalle. Under vägens gång så stannade vi vid en restaurang och åt traditionell marockansk rätt som bestod av malt kött, pitabröd och en väldigt god tomatsallad. Efter middagen rörde vi oss vidare till Agadir och fick en skön sömn innan avgång mot Kanarieöarna.



Personallogg:

Efter 5 timmars flyg och närmare två timmars köande i pass och säkerhetskontroller på Marrakesh flygplats blev Björn och jag väldigt varmt mottagna av elever, besättning och Ulrika och Kalle. Det är inte varje dag man får så mycket kramar och ser så många bruna glada ansikten.

För oss blev det inget Marrakesh utan direkt in i bussen för vidare färd till Agadir och TS Älva. Det är fantastiskt att känna den harmoniska och positiva stämningen som råder både bland elever och besättning och det ska bli roligt att börja jobba ombord.

Bengt