

# Logg från Älva

---

Datum: 16/11 2017

Elevloggare: Theodor Sköld, Mathias Kotikoski

Personalloggare: Kalle Bäck

Position: Agadir, Marocko

Segelsättning: Inga

Fart: 0 Knop

Kurs: Ingen kurs

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tidigast 21/11 2017

Planerat datum för att segla vidare: 19/11 2017

Väder: Sol, klarblå himmel Ca 24 grader

**Elevlogg:** Vi började morgonen fortfarande ute på havet med sol, knappt några moln och en liten bris. Det gungade inte lika mycket som de 2 tidigare dagarna och det var ungefär 20 grader. Senare vid frukosten så sjöng vi för Theodor som fyller 17 år idag! Vi fortsatte sedan morgonen med att städa hela båten, vissa hade lektioner och de lite tröttare tog igen sömn från nattvakten. Dagens lunch blev Tandoori kyckling med ris. Det var supergott! Efter lunchen så låg vissa uppe på däck och solade, vissa hade vakt och resten hängde nere i sina hytter och allmänt chillade bara. Vi hade inga lektioner från 11:15 fram till 13:00. Men när vi sedan skulle på vår lektion så fick vi reda på att vi skulle lägga till. Så två av de fyra vaktlagen (Delta och Alfa) fick gå upp och hjälpa till med att lägga till, vilket var bland annat att sjösätta de två rib-båtarna och förbereda fendrarna. Vi la till på ett lite annorlunda sätt denna gång, för vi var tvungna att backa in och lägga till med aktern mot kajen. Så vi hade trossar som gick från aktern av båten till kajen. Sedan la vi två ankare i fören av båten för att hålla fast den. Men när vi hade lagt till fick vi ändå inte gå iland för vi hade inte kommit in i landet än tekniskt sätt, så vi var tvungna att lämna våra pass till polisen som hade dom i ungefär två timmar. Men de kom nyss tillbaka med dom och vi får äntligen gå lland! Men först ska vi äta middag! Nu finns det nog inte så mycket mer att skriva om vid denna tid på dagen (16:48). Så Båt och Cykel på er!



## Personallogg:

Den vackraste solen, den mjukaste krusningen och den behagligaste rörelsen i vattnet finns utan tvekan utanför den Marockanska kusten. Flera gånger har jag upplevt det så det kan inte vara en tillfällighet. Någon gång har dessutom sanden från öknen pudrat himlen över kusten och fått solen, den största, att visa sig som olika skikt där det yttersta endast kan skönjas som en lätt dimma som flyter ihop med det ljusa gula sanden.

Som vanligt efter några dygn till havs får folket på båten, framför allt eleverna, nytt liv. Det är som om den städning som halva dagen ägnats åt, även tvättar sinnet och viljan till nya upptåg vaskas fram i samma takt som levangerna far fram över däck. 8-12 vakten gjorde ett fantastiskt jobb på däck under vår vakt i förmiddags. Fyra timmars vaskande fick båten att skina så pass att en av matroserna nästan satte i halsen när han kom upp ur hytten och trodde att han hamnat i himmelriket.

I skrivande stund är det rätt tomt på båten, de enda ljud som hörs är från de fem grabbar som sitter här och umgås över en kortlek. Trevligt småprat blandas upp med ett ljud som de allra flesta känner igen till och med, med förbundna ögon; ljudet från en skiva chips som krasas sönder mellan tänderna.

Nu höll jag nästan på att glömma bort att nämna en av dagens alla höjdpunkter. Vi har haft en fripassagerare de senaste två dagarna. En liten fågel som engagerat många ombord, inte minst besättningen. Jag lyckades fånga vår kapten på bild i full färd med att bli kompis med den lille krabaten.

Jag vill avsluta loggen med att berömma alla de 24 grabbar som just nu seglar med oss på Älva. Trevliga och artiga grabbar i sina bästa år.

Petra Nyberg

