

Logg från Älva

Datum: 12-11-17

Elevloggare: Hugo L, William H

Personalloggare: Kalle B

Position: La Linea, Gibraltar

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: 17-11-17

Planerat datum för att segla vidare: 13-11-17

Väder: ca 25 grader sol

Elevlogg:

Idag på morgonen klockan 10 åkte vi in i hamnen La Linea vid Gibraltar. La Linea är en stor marina med massor av privata lyxbåtar/yacht. Marinan ligger bredvid en liten flygplats. Vid tilläggnen tog det extra tid pga dålig information från marinan. Vi fick inte ligga där vi hade fått order om att ligga. Först blev vi tillsagda att lägga oss mellan två välpolerade yachter med våra skitiga fendrar, sedan blev vi tillsagda om att lägga oss längre in i marinan med babords tilläggnen. Vi hade som uppgift att bära av med fendrar (det vill säga flytta fendrar till bra ställen för att undvika skador på båten). Detta gjordes innan båten var helt förtöjd.

Efter tilläggnen så samlades vi på kajen där vi fick information om dagens aktivitet. Vi gick till Gibraltar klippan vilket tog ca 20 minuter. På vägen till berget korsade vi landningsbanan. Vi käkade lite lunch innan vi gick upp på berget. Det var fantastiskt väder och utsikten var väldigt bra. Det var dock väldigt jobbigt att bestiga berget med tanke på det varma vädret.



På toppen av berget träffade vi våra kära vänner aporna. De tog allt de kom åt t.ex. äpplen, Juice, väskor och vatten.



Här var vi när vi åt lunch innan vi besteg berget. Det var baguette med god kycklingröra med curry.



Här var vi när vi gick ner från berget på väg till båten. Det var en väldigt brant trappa med onekligen fin utsikt.

Personallogg:

Hej idag är det Kalle som skriver lärarlogg. Resan hit till Gibraltar gjordes övernatten, eleverna styrde Älva i olika vakter hela natten. De fick möjligheten att se delfiner som simmade i marelden. Lagom till frukosten kom vi fram till vår marina som ligger på den Spanska sidan av Gibraltar. Eleverna fixade med fendor och förtöjningstrossar medan Krister manövrerade in Älva långsides med kajen galant. När förtöjningen var klar började den långa vandringen upp till Gibraltar klippan, det kan ni läsa i elevloggen ovan. Väl tillbaka på Älva åt vi en välbehövd middag bestående av pasta med räksås. De flesta har lite ont i fötterna och är trötta efter vandringen, men humöret är på topp. Imorgon börjar vi vår resa mot Marocko.

Kalle