

Logg från Älva

Datum: 28/11

Elevloggare: Alfred

Personalloggare: Bengt

Position: Las Palmas

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder:

Elevlogg:

Då var resan över. Det har varit en jökla tur och jag är oerhört glad att jag fick uppleva den då det är ett helt annorlunda sätt att bo och jobba på. Man lever tätt på varandra och det kan vara jobbigt ibland men det är en bagatell mot det positiva som livet till sjöss ger. Man märker att alla blir mera sammansvetsade, fast man är ju i princip ihop tvingade med varandra i en stor plåtlåda men ändå. Idag var det dags för städning del 2 som innefattade alla elevers hytter och förliga och mellan inredningen. Själv så städade jag hytterna och däck. som tur var blev vår städning godkänd, jag gick och la mig direkt efter. Jag vaknade en timme innan det var dags att gå till restaurangen för vår avslutningsmiddag. Det var trevligt och det bjöds på paella som var god även om vissa töntar bara satt och petade i maten. Efteråt hölls det tal och delades ut pris för båttävlingen.

Personallogg:

Jag har haft förmånen att vara med under hela seglingen med det här härliga gänget. Före avresan såg vi att det fanns förutsättningar att det här skulle kunna bli bra och det har verkligen stämt. Det har tidvis varit kämpigt med sömnbrist, sjösjuka och frustration över någon vaktkamrat som inte gjort sin del av jobbet tillräckligt bra. Var och en haft sin upplevelse och förhoppningsvis fått en erfarenhet hur just han har fungerat när det har varit jobbigt.

Förutom städningen var dagens huvudevenemang en halvtimmes promenad till varvet Zamacona där man reparerar och gör underhållsarbeten på fartyg och oljeriggar. Vi blev guidade runt bland verkstäder och maskiner. Tyvärr var det för tillfället inte så stor aktivitet eftersom de bara hade ett fartyg uppe på land.



Befälhavarens sista ord....

Tisdag 29 November

Tidigt på morgonen har eleverna åkt till flygfältet och vi i besättningen sätter i gång med underhåll och förberädelser för nästa klass som kommer hit redan efter två dagar. En del av oss skall lämna fartyget här och åka på semester medan resten skall stanna kvar och arbeta en resa till. Så går livet till på ett fartyg, folk lämnar, nya kommer ombord och skeppet seglar vidare. Och arbetet tar aldrig slut.

Även om detta är vardag för oss till sjöss så händer det alltid något roligt som man kommer ihåg efteråt. Också från denna lilla seglats. Och en trevlig seglats var det ju, på alla sätt. Ett stort tack för alla dessa unga herrar som var här med oss, till lärarna och besättningen samt ledningen i skolan som igen gav mig möjligheten att stå på Älvas däck.

Jan G. Rautawaara